

Renate Evertse: 'Robot dokter had zijn dag niet...' Een SEH-verpleegkundige wordt slachtoffer van een medische misser. Uitgeverij Boekscout, Soest 2020. ISBN 9789464037630 Zie ook www.boekscout.nl (Medische Misser/ Verpleegkundige als patiënt/ coping/ hulpverleningsrelatie/ Persoonlijke relatie/ ED)

Soort boek/ziekte stijl:

Renate Everste beschrijft in dit boek hoe zij door een medische fout tijdens een operatie (sacrocolplexie met botankerfixatie) voor de rest van haar leven heeft te kampen met zenuwpijn en andere lichamelijke klachten.

Evertse had al enkele jaren last van hevige bloedingen en verzakkingen waarvoor ze diverse behandelingen en operaties kreeg die niet voldoende hielpen. Bij de sacrocolplexie met botankerfixatie werd met een robot een schroef fout geplaatst in de discus L5-S1, hetgeen zenuwpijnen geeft en niet meer te repareren schade. Een gang door de gezondheidszorg volgde op zoek naar een betere behandeling en verlichting van pijn. Daarnaast startte ze een letselschadezaak. De impact die zowel behandelingen en operaties alsook verwickelingen en voortgang van de letselschadezaak op haar leven en dat van haar gezin hebben, worden in dit boek van 302 pagina's beschreven.

Covertekst: 'Ook een Gespecialiseerd Verpleegkundige kan slachtoffer worden van een medische misser. Renate belandt aan de andere kant van het bed. Tijdens de operatie waarbij een bekkenbodemmatje wordt geïmplanteerd en met een schroef wordt vastgemaakt in haar rug, gaat het helemaal mis. Robot dokter heeft zijn dag niet en als gevolg zullen de dagen van haar nooit meer hetzelfde zijn. Een verhaal over het gesloten bastion dat medische wereld heet, over systemen die het woord mens niet kunnen spellen en David die weggeblazen wordt door Goliath.'

Over de schrijfster:

Renate Evertse woont met man Oscar in Rotterdam en heeft drie kinderen Yaël, Leone en Guiseppe. Zij werkte als verpleegkundige op de spoedeisende hulp voordat ze als gevolg van een medische fout bij een operatie afgekeurd werd.

Zie ook: <https://nl.linkedin.com/in/renate-evertse-682727ba>

Boekscout: 'Renate Evertse (1959) is een gedreven, vrolijke SEH en Recovery Verpleegkundige die volop in het leven staat. Totdat het noodlot toeslaat, zij aan de andere kant van het bed belandt en terecht komt in een medische rollercoaster. Tijdens haar gevecht om beter te worden en samen met haar maatje in het leven zelf op zoek moet gaan naar goede zorg, begint zij haar belevenissen op papier te zetten. Dit zorgt voor afleiding en troost. Het wordt de geboorte van dit prachtige boek. Ook om te laten zien hoe het met de zorg in Nederland is gesteld als het misgaat en niemand het meer weet. Ondanks alles is zij haar bizarre humor nooit kwijt geraakt en is zij heel gelukkig met haar nieuwe leven. Zij heeft een leven voor, en een leven na "de schroef".'

Wat viel op:

- Natuurlijk de eindeloze gang door de gezondheidszorg, op zoek naar verbetering van de gezondheidsklachten die Renate Evertse heeft.
- Hoe moeilijk het is, ook voor een verpleegkundige, om erkenning van een medische fout te krijgen. Hoe lang het kan duren voordat deze erkend wordt.
- Dat specialisten het voor elkaar kregen om een patiënt niet meer te zien.

-Hoeveel zo'n strijd kan vragen van een patiënt. En dat, naast alle pijn die Renate Evertse toch al dagelijks moet verdragen door de medische fout.

Citaten:

Pag. 29: 'Medisch dossier check: Radiologisch verslag: status na sacrocolpopexie: de schroef bevindt zich echter in de discus L5-S1. Geen goede positie! Dokter Anker wist het. Ik wist het niet, de dokter wel!'

Pag. 90: '*...Eigenlijk ben ik moe van alles, ben uitgestreden na anderhalf jaar, heel verdrietig, emotioneel. Ik ben helemaal in de war. Wil dood....*'

Pag. 102: "O, dus u boort schroeven in ruggen, maar u heeft er geen verstand van?" Dat soort gesprekken worden het. Wij blijven beleefd, respectvol, dokter Anker ook, maar Oscar is er helemaal klaar mee. Wij vallen keer op keer in herhaling de laatste tijd. Draaien in een cirkel rond en rond.

Zo ontstaat het idee om hem aansprakelijk te stellen voor wat hij mij heeft aangedaan. Ik heb nog steeds geen sorry uit zijn mond gehoord en elke keer als wij thuiskomen ben ik helemaal overstuur, ontroostbaar.'

Pag.140: 'Ik krijg een mail van wervelkolomspecialist dokter Booy.Samengevat: hij legt uit waarom ik mijn been niet goed meer kan gebruiken.... Zijn conclusie: de schade is onherstelbaar.... Hij kan voor mij wel een traject voor een neurostimulator in gang zetten.'

Pag.221: 'Wij dansen en dansen tot het tolt voor mijn ogen, net zolang tot mijn rug helemaal dood is; er zit geen gevoel meer in, alsof ik geen rug meer heb. Dit voelt goed. ...De volgende dagen zijn zwarte bladzijden, kan mijn bed niet meer uitkomen en verga van de pijn. Maar dit feest kan niemand mij meer afnemen. Ik neem de pijn op de koop toe. We leven weer. Wereld, ik ben er weer!'

Pag.296: 'Gelukkig zijn er ook nog specialisten die buiten de gebaande paden willen en durven denken,.... Dat zijn engelen die ik tegenkwam. Pareltjes zijn nog wel te vinden.'

Inzien:

Voorwoord: <https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=11182>

Recensies/Extra:

<https://renateevertse.auteursblog.nl/artikel/9672>

<https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/09/chronisch-patient-werd-ze-pas-in-het-ziekenhuis-a4054216>

<https://www.letselschade.nu/zorg-medische-aansprakelijkheid/slachtoffer-medische-fout-schrijft-boek-over-haar-ervaringen/>