

Erwin van de Raay: 'Maskers af' Uitgegeven in eigen beheer, Softwing Services, 2002.
(Lymfeklierkanker/Hodgkin/Non-Hodgkin/ED/1)

Korte bespreking: Coverttekst:

Want niemand hoeft te weten hoe kwetsbaar en hoe angstig en verlegen ik af en toe kan zijn mijn sterkte en mijn zwakte je krijgt ze allebei ik wil ze met je delen wil jij dat ook met mij.

Erwin de Raay beschrijft in dit boek van 89 pagina's hoe hij, terwijl hij net een IT/Grand café begonnen was, overvallen werd door vermoeidheid. De klachten breidden zich uit, hij kreeg spierpijnen, knn lichamelijk en geestelijk niet meer vooruit en had moeite met ademen. Er werd na enige onderzoeken Non-Hodgkin/lymfeklierkanker bij hem geconstateerd. Meer onderzoeken ziekenhuisopnames, operaties, chemokuren en bestralingen volgden. Hij beschrijft hoe deze gingen en maakt vele mooie observaties, soms praktisch, over de inkt- en viltstiftlijnen op zijn lichaam (pag.76), soms beschouwend, filosoferend over een kaal hoofd (pag.60) of wat hem was overkomen.

Tenslotte beschrijft hij hoe de periode was direct na de behandelingen tot aan 31 januari 2002. Hij eindigt het boek als hij opnieuw onder behandeling moet na een routineonderzoek waarbij ontdekt is dat de kanker terug is.

De coverttekst licht toe hoe hij zich in het boek op stelt: direct, open en eerlijk.

Wat viel op:

Dit boek is opvallend door de lange cover tekst en de invulling van pagina 88-89, de laatste twee pagina's van het boek waarin de schrijver vertelt dat bij een routineonderzoek wordt geconstateerd dat hij opnieuw in behandeling moet. Daarnaast is het direct, spreekt hij de lezer regelmatig met u aan, en bevat het vele mooie observaties.

Citaten:

Pag.22: *'We luisteren niet genoeg naar ons eigen lichaam en negeren de symptomen. Het is niet goed dat we bang zijn om er iets mee te doen.'*

Pag.88-89: 'Maskers af want op dit ogenblik krijg ik de uitslag van een routine-onderzoek, een onbelangrijkheid in het gigantische wiel der genezing. De uitslag is daar en verplettert in een fractie van een seconde mijn hoop en vooruitzichten omdat ik opnieuw ga beginnen in de strijd tot genezing. Maar wel positief en oprecht want dat is de enige manier om weer te proberen tot een goed eind te komen.