

Bespreking: Guus van der Veer

Leny Kruis: 'Dit moet ik kwijt' Schrijverspunt Clusteruitgeverij, Amsterdam 2013, ISBN 978 9491361548. (Borstkanker/Schildklierkanker/ED/1) Zie ook: <http://www.clusteruitgeverij.org/>

Soort boek/ziekte/stijl: De schrijfster van dit boek vertelt over haar ervaringen nadat bij haar borstkanker geconstateerd wordt. Ze doet dat op een heel directe manier, waardoor de lezer het gevoel krijgt met haar aan de keukentafel te zitten praten. Het boek bevat ook enkele gedichten. Boek van 84 blz.

Over de schrijfster: Leny Kruis, geboren in Amsterdam en woonachtig in Zwolle, schreef boeken met korte verhalen en werkte mee aan gedichtenbundels.

Korte beschrijving: Leny is 57 jaar oud als er bij haar borstkanker geconstateerd wordt. Eerder in haar leven, toen ze 24 was, had ze al strijd geleverd met schildklierkanker. In het boek doet ze verslag van de behandelingen die ze onderging. Ze beschrijft de onaangename bijwerkingen en onvoorziene complicaties die zich daarbij voordeden. En ze geeft uiting aan de gevoelens die haar soms lijken te overspoelen.

Wat viel op: Het boek beschrijft en passant ook nog een medische misser; waarbij de arts zijn excuses aanbiedt.

Citaten:

Blz. 39-40: "Eerst langs de oncoloog, die stond met een rood hoofd in de gang te wachten, avondspreekuur, lekker rustig. Hij pakte mijn jas aan, die van Claudy en ik zette mijn koffie op zijn bureau en ik zei gelijk: 'Dat heb je goed gedaan, vader.' Hij bood direct zijn excuses aan voor wat er allemaal met mij gebeurd was en vertelde er gelijk maar eerlijk bij dat eens in de twee jaar een patiënt overlijdt aan de bijwerkingen van de chemo. Ik was dus bijna in de prijzen gevallen (..) Hij moest wel lachen van opluchting, want voor hetzelfde geld had ik hem aan kunnen klagen, maar wat is het nut daarvan? Ik was voorlopig nog jaren zoet en hij zou niet met opzet mijn zak met gif te zwaar hebben gemaakt."

Blz. 48-49: "Te beginnen bij de bestralingen. Dat ging 27 keer goed, bij de controle van de 28^{ste} merkte ik een snee onder mijn geopereerde borst en zaten overal aan diezelfde kant grote plekken rood vel die ik liever niet had. Bleek ik derde graads verbrandingen te hebben. (...) De zalf die ik bij de apotheek moest halen moest ik zelf betalen, ik was woest. (..) 'O, dus jullie verbranden mijn hele hebben en houwen en ik krijg nog een rekening van 12 pleuro? (..) Het ging mij niet om die 12 euro, maar het feit dat je als patiënte ook nog eens moest betalen voor iets dat een ander je had aangedaan. Ik vond het onrechtvaardig."

Blz. 69 : "De eenzaamheid die ik de nachten voelde maakte mij vaak aan het huilen, mijn vrouw heeft mij de laatste tijd alleen maar zien huilen. Ik zat er helemaal doorheen."

Recensies/Extra: Zie voor een aankondiging van het boek door de schrijfster zelf <http://www.youtube.com/watch?v=Se70Fai8Hkc> . Gedichten van haar zijn te vinden

via <http://www.liefdesproza.nl/auteur/profiel/6543.html>, verhalen via <http://www.1001korteverhalen.nl/schrijver/466/>