

Kees Opmeer: 'Over leven na geweld' Slachtoffers vertellen hun verhaal. Uitgeverij van Gorcum, Assen 2011 ISBN 9789023238026 (Seksueel misbruik/PO) Zie ook: [www.vangorcum.nl](http://www.vangorcum.nl)

Bundel met 12 openhartige en schokkende verhalen van mensen die slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld, ritueel misbruik, stalking en andere vormen van agressie. De laatste drie hoofdstukken bevatten informatie over hulpverlening, hoe je hulp kunt geven en een hoofdstuk waarin Iteke Weeda toelicht hoe we naar een geweldloze samenleving kunnen gaan. Kees Opmeer, auteur van jeugdboeken en non-fictie boeken schreef de ervaringsverhalen op, waarvoor hij diverse mensen heeft gesproken. Boek van 115 pagina's met illustraties van Joke Garssen.

Van de achterflap: *'Als ze haar ogen sluit, ziet ze alles weer voor zich. Hoe kan het dat ze zwanger is? Waarom heeft ze daar niets van gemerkt? Steeds weer moet ze denken aan het café, aan wat haar vader met haar doet en al die andere mannen. Het is vies en ze doen haar pijn. En nu pas begrijpt ze het dat het door al die mannen moet komen dat er een kindje in haar buik is gaan groeien. Ze weet niet wie de vader is, maar dat maakt niet uit. Lieve is van haar en van haar alleen.'*

(...)De verhalen geven een indringend beeld van wat geweld met je doet en welke gevolgen dit heeft voor je leven. Aan het eind van het boek volgt een beschouwend deel en een overzicht van de beschikbare hulpvormen.

Het is van belang dat slachtoffers van mishandeling gemakkelijker de weg weten te vinden naar de juiste hulpverlening en dat professionals signalen van geweld en mishandeling sneller leren herkennen en adequater gaan handelen. Dit boek wil daaraan bijdragen.'

### **Recensies/Extra:**

<http://www.opzij.nl/Werk-Maatschappij/Werk-Maatschappij-Artikel/Seksueel-geweld-laait-diepe-sporen-na.htm>

'(...)Een van die geïnterviewden is Anneke, veertig jaar met Henk getrouwd. Zij is als kind mishandeld door haar vader en misbruikt door haar oom. Ze heeft psychoses gehad en zelfmoordpogingen ondernomen. Haar twee dochters willen haar niet meer zien omdat ze vinden dat Anneke als moeder heeft gefaald. Anneke is zeven jaar in therapie geweest. Daarna was ze in staat om zich als ervaringsdeskundige in te zetten voor Tegen haar Wil.

Wilma werd gestalkt door haar ex, die ook nog probeerde de twee kinderen te kidnappen. Toen ze aangifte deed, zei de agent weinig behulpzaam en een tikje neerbuigend: 'Heeft u getuigen, mevrouw. Anders kunnen we niet veel beginnen.'

Ze is nu bezig om met behulp van een advocaat een straatverbod aan haar ex op te leggen. (...)

Anne-Lies brengt als brugklasser een doodgeboren kindje ter wereld. Ze weet niet of het van haar vader is of van zijn kompanen. Ze hebben haar allemaal misbruikt. Ze is nooit echt een kind geweest, overpeinst ze nu, alleen 'een gebruiksvoorwerp'.

(...)Nog heftiger is het verhaal van Esther die over ritueel misbruik vertelt. Haar broer en zus zouden tijdens een bijeenkomst van de sekte van haar ouders als offergaven zijn verbrand. Zij maakte ook mee dat een meisje tijdens zo'n ritueel werd open

gesneden. Je kunt bijna niet geloven dat dit in Nederland bestaat. Maar Esther vond een therapeut die haar wel geloofde en haar hielp zich los te maken van deze sekte. Gelukkig zijn al deze verschrikkelijke verhalen door Kees Opmeer niet sensationeel opgetekend, maar juist ingetogen. Met gebruik van literaire middelen, zoals flash backs. (...)

[www.bol.com](http://www.bol.com): Anja van Mierlo: '(...); nu verzorgde hij deze jubileumuitgave van 25 jaar Tegen Haar Wil (THW). THW is een anonieme, landelijke, telefonische hulpdienst voor vrouwen die te maken hebben (gehad) met diverse vormen van geweld. Aan bod komen twaalf persoonlijke verhalen; hiermee wordt een breed beeld geschetst van het aangedane leed. (...) Verzorgde uitgave met lay-out en paginagrote tekeningen in roze en oranje (steun)kleuren.'