

Recensie: Iris Klootwijk

Eva Louise Bakker: 'PieP zoekt zichzelf' Uitgeverij Pica, Huizen, 2013. ISBN: 9789491806100 (Autisme/PO/1) Zie ook www.uitgeverijpica.nl, en <http://evalouise.nl>

Soort boek/ziekte/stijl:

Kinderboek van 31 bladzijden over een kuiken met autisme. Het boek kan voorgelezen worden: tekst op de linkerpagina's. Kan ook als stripverhaal door kinderen vanaf ongeveer 8 jaar zelf gelezen worden: plaatjes met tekst op de rechter pagina's.

Over de schrijver:

Eva Louise Bakker heeft het syndroom van Asperger (een vorm van autisme). Haar zoon heeft klassiek autisme. Zij schrijft, schildert en maakt cartoons.

Korte bespreking:

Dit kinderboek is geschreven vanuit de behoefte om een held te creëren speciaal voor kinderen. PieP is een kuiken dat de wijde wereld in gaat. Hij wil weten hoe het komt dat hij zich anders voelt dan anderen. Hij heeft een vriendinnetje Pien die hem aanspoort om op zoek te gaan naar zichzelf. PieP krijgt van Pien een briefje met opdrachten: drie stappen om jezelf te vinden. Onderweg komt PieP allerlei mensen en dieren tegen die hem veel leren over zichzelf en de wereld. Het boek legt niet uit wat autisme is maar laat een kuiken zien dat leert omgaan met het feit dat hij anders is dan andere kuikens.

Wat viel op: Het woord autisme wordt pas op de een na laatste bladzijde van het verhaal voor het eerst gebruikt. En het wordt alleen positief gebruikt. Het verhaal is geschreven vanuit de ervaringen van het kuiken met zichzelf en de wereld.

De vormgeving van het boek is opvallend: veel mooie, aantrekkelijke plaatjes in kleur op de oneven pagina's. En veel tekst op de even pagina's.

Citaten:

Blz. 3: 'PieP voelt zich anders. Hij heeft vaak last van geluiden, geuren, licht, als iedereen door elkaar praat en nog veel meer.' (...) 'Piep kan wel heel goed dingen onthouden. Ook is hij heel goed in nieuwe dingen bedenken'.

Blz. 6: 'Jij bent het dapperste kuiken van de hele wereld, PieP! Succes met je zoektocht. Ik hoop dat je jezelf vindt! En als je weer terug wilt komen, dan neem je gewoon de bus naar huis!'

Blz. 20: 'Waarom voel ik me nou zo verward? Ik zou blij moeten zijn dat het zo goed gaat! Dit mens kan mij vast uitleggen hoe ik mijzelf vind. Ik heb geloof ik nieuwe vrienden gemaakt. En zelfs m'n broodje op de gewone tijd gegeten! Al deed ik dat nu niet op het Paardenbloemenheuveltje, zoals normaal...'

Recensies: <http://www.ass-vrouwen.nl/recensies/recensie-piep-zoekt-zichzelf-eva-louise-bakker/> (website over, voor en door vrouwen met autisme): (...) 'Uiteindelijk

komt PieP tot de ontdekking dat hij wellicht een autistenkuiken is, maar daarnaast is hij nog heel veel meer. Het verhaaltje is luchtig en de tekeningen zijn leuk. Als je een boek zoekt dat je vertelt wat autisme precies inhoudt, dan heb je weinig aan “Piep zoekt zichzelf”. Het is wel een vermakelijk verhaaltje dat mijns inziens goed als hulpmiddel gebruikt kan worden als je met een kind tussen de acht en veertien een gesprek wilt beginnen over (iemand die) het syndroom van Asperger (heeft).’

<http://www.thuisinonderwijs.nl/piep-biedt-inkijkje-in-de-wereld-van-autisme> (...) ‘En wij, als lezer mogen mee op die reis. Tijdens die reis zul je glimlachen, denken ‘oh, zit dat zo’ en meegenieten van zijn avonturen. Na het lezen zul je de wereld op een andere manier bekijken, meer begrip hebben voor autisme. (...) Het boekje wordt aangeraden voor kinderen van 7 tot ongeveer 12 jaar, maar wat ons betreft is de doelgroep veel groter: PieP zou op iedere school, ieder kinderdagverblijf en bij iedereen die met deze mooie bijzondere kinderen te maken heeft een bekende moeten zijn. Ten eerste om een kijkje in de wereld van autisme te nemen, ten tweede om gewoon van hem te houden!’

extra: www.facebook.com/dewereldvanpiep