

Bespreking: Guus van der Veer

Wim Brands, in gesprek met René Gude: 'Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.' ISVW Uitgevers, Leusden 2014. ISBN 97894 91693496.  
(Kanker/Amputatie/Botkanker/Levensende/Familieverhoudingen/ Persoonlijke relaties/ ED)

**Soort boek/ziekte/stijl:** Dit kleine boekje (57 bladzijden) is het resultaat van gesprekken die Wim Brands en René Gude voerden op 7 en 9 juli 2014 voor Oba Live van Human, NPO, op radio 5. De gesprekken gaan over het wereldbeeld van 'Denker des Vaderlands' René Gude. Zie ook: <http://omroep.human.nl/oba-live/wim-brands-in-gesprek-met-rene-gude.html>

**Over de schrijver:** René Gude is filosoof. Hij was jarenlang directeur van de Internationale School voor de Wijsbegeerte en hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Hij heeft uitgezaaide botkanker. Wim Brands is dichter. Hij maakt het TV programma VPRO Boeken en verzorgt uitzendingen over filosofie voor Human.

**Korte beschrijving:** In zeven hoofdstukken, met titels als Reservetijd, Troost van de filosofie, De zin van het leven, Leven met onzekerheid en Blijven oefenen worden gesprekken weergegeven waarin aan de orde komt hoe René Gude aankijkt tegen de naderende dood. Daarbij gaat het om wat de dood voor hemzelf en voor zijn familie en vrienden betekend.

**Citaten:**

Blz. 17: "Ik geniet van veel dingen in het leven, maar het leven is ook een heel gedoetje. Het is ook iedere morgen uit je nest komen en maar weer an zo'n dag beginnen en je een beetje dwangmatig zorgen maken over roestplekjes op het ijzeren hekje en tegelijkertijd ook rancunes koesteren tegen mensen waar je in het dagelijks leven nu eenmaal mee te maken hebt. Ik heb geen zelfmoordneigingen, maar het is niet zo dat ik het leven alleen maar leuk vindt."

Blz. 29: "We zijn geneigd om een enorm medelijden te hebben met degene die doodgaat. Maar ik ben ervan overtuigd dat hoe eerder mensen beginnen met het denken aan degenen die doorleven nadat er iemand doodgaat, hoe beter het is. Ik denk dat mantelzorgers het absoluut zwaarder hebben dan stervenden."

Blz. 33: "Degene die doodgaat is niet zo zielig, want die hoeft zich eigenlijk alleen maar over te geven aan wat er gebeurt, en wat er? gebeurt is iets wat alle mensen ooit in hun leven overkomt. Het moment komt nooit gelegen en het is natuurlijk niet leuk, maar degene die doodgaat is eigenlijk niet het probleem. Dat durf ik te zeggen als degene die doodgaat. De mensen eromheen, die hebben veel meer problemen."