

Stephanie - Joy Eerhart: 'Littekens van de straat.' Uitgeverij Just Publishers, Hilversum 2014 ISBN 9789089754004 (Verslaving/Borderline/Anorexia/ ED) Zie ook: www.justpublishers.nl

Soort boek/stijl: Ervaringsverhaal van Stephanie - Joy Eerhart waarin zij beschrijft schrijfster van *Pappie's kleine meid slaapt op straat* (2009). Ze beschreef zichzelf als 'een dubbel gehandicapte borderliner met anorexia, die automutileerde en zichzelf verdoofde met drugs en medicijnen'. Als 14-jarige werd ze uit huis werd geplaatst, raakte verslaafd en dakloos werd, deed diverse afkickpogingen en kwam er op 23 jarige ook echt weer bovenop kwam. Dit boek van 256 pagina's is het vervolg op dit boek. Ze beschrijft hier 'de hel van het afgekickt zijn', hoe ze worstelde met niet weer verslaafd raken, maar dan aan alcohol.

Cover: 'Ze zou de nachtmerrie van elke ouder zijn: Stephanie-Joy Eerhart. Ze heeft een slecht gehoor, raakte gehandicapt na een auto-ongeluk en kreeg het stempel borderliner. Ze kerfde haar armen open met een mes, had anorexia, werd uit huis geplaatst, mislukte op school, deed zelfmoordpogingen en raakte verslaafd aan harddrugs. Het was geen wonder dat pappie's kleine meid dakloos op straat sliep. Stephanie-Joy Eerhart leek regelrecht naar de verdommenis te gaan. Tot het kleine roodharige meisje in de wijde skatebroek zichzelf in de kraag vatte en de oorlog tegen haar drugsverslaving begon. (...) Na de verschijning van het boek belandde ze in de hel van het afgekickt zijn. De hel waarin ze weer verslaafd dreigde te raken, maar dan aan die zo verdovende alcohol. Die worsteling beschrijft ze in haar prachtig geschreven Littekens van de straat. Haar onvoorstelbaar moedige gevecht leidde haar naar een eigen huis, naar een opleiding en naar een baan. Als hulpverleenster bij het Leger des Heils. Want wie begrijpt een verslaafde, zieke en afgeschreven dakloze nu beter dan Stephanie-Joy Eerhart?

Littekens van de straat pakt je vanaf de eerste pagina bij de strot en laat je niet meer los.

Over de schrijfster: Stephanie-Joy Eerhart(1985) werd geboren in Haarlem. Zij volgde onderwijs op een school voor doven en slechthorenden. Zij werd op 6-jarige leeftijd overreden en hield daaraan een handicap aan haar rechterbeen over. Ze kreeg anorexia en werd gediagnosticeerd als borderliner. Stephanie woont in Haarlem, is nu clean, houdt zich bezig met schrijven en zet zich o.a. in voor daklozen, werkt als hulpverleenster bij het Leger der Heils.

Recensie/Extra:

www.bol.com : Redactie: '(...)Na het uitkomen van haar autobiografie verandert haar leven compleet. Ze kickt af en leert clean te leven. Maar er dreigt een alcoholverslaving; toch weet zij die ook te overwinnen en haar leven weer op de rails te krijgen. Het lukt haar een eigen huis te krijgen en een opleiding en een baan te bemachtigen. (...) Aangrijpend persoonlijk relaas waarin ook het verhaal uit het eerste boek kort wordt weergegeven als Eerhart tijdens een lezing het verhaal uit dat boek vertelt.'

Zie ook: <http://pauw.vara.nl/media/324382>