

Nancy Wauters: 'Een straffe madam' I get knocked down... but I get up again. Uitgeverij Crius/Kluwer, 2013. Zie ook www.borstkanker.net en www.kaboi.be

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Boek van 207 pagina's waarin postuum de columns van Nancy Wauters werden verzameld. Zij heeft de website www.borstkanker.net opgericht, maar stierf in 2013 aan de gevolgen van borstkanker. Als eerbetoon aan Nancy en haar levenswerk, zijn haar 36 columns die op de website gepubliceerd werden nu gebundeld in dit boek, een samenwerking tussen de vzw Kaboi (ook door Nancy Wauters opgericht), haar werkgever Kluwer en Crius. Met een voorwoord van Phara de Aguirre. Ze hoopte deze ooit te kunnen bundelen in een boek. Ook zijn enige reacties op de blogs in het boek opgenomen, naast de blogs enige notities van Nancy en een In Memoriam waar verschillende mensen bijdragen aan leveren.

De opbrengst van het boek gaat integraal naar de werking van de website www.borstkanker.net. Deze website wordt beheerd door vzw Think-Pink en vzw Kaboi.

Over de schrijfster:

Nancy Wauters werd geboren in 1967 te Aalst en groeide op in de Faluintjes. Zij overleed in september 2012 aan de gevolgen van borstkanker die in 1998 bij haar werd geconstateerd. Ze besloot in 1999 een website op te richten waar lotgenoten terecht konden voor informatie over de ziekte: www.borstkanker.net, een site gesteund door artsen en andere medische experts zodat er goede informatie op kwam.

Korte beschrijving:

Ze beschrijft in de columns hoe de borstkanker ontdekt werd en behandeld en hoe zij dat heeft ervaren. Vervolgens licht ze toe hoe in 2007 een hersentumor wordt gevonden wanneer ze in Noorwegen op vakantie is. Terug in Nederland blijken er ook uitzaaiingen in de longen te zitten. Opnieuw beschrijft ze hoe ze behandeld wordt voor deze kanker. Ze blijft sterk en weerbaar, maar is op een gegeven moment ook boos, woedend omdat de kanker maar niet wil stoppen. Een psychologe geeft haar de tip haar muziek te gebruiken. Dat deed ze ook met haar favoriete lied, waarvan de titel de ondertitel van dit boek is geworden.

Citaten:

Pag.10: De chemotherapie is andere koek: hij lijkt me alleen maar ziek te maken. De internet-oncoloog is een aimabel man maar de effecten van zijn medicijnen doen zijn populariteit al gauw afnemen.'

Pag.48: 'Ik verwittig haar maar meteen dat ik mijn huiswerk gemaakt en dat ik haar graag 15 vragen wil stellen.'

Pag.101: 'In mei ben ik nog op controle geweest. Geen vuiltje aan de lucht, een onderzoek afgesloten met de gezegende boodschap "alles is rustig", een stevige handdruk en een lachende "tot volgend jaar". Zo snel kan dit allemaal toch niet veranderen?'

Pag.199: 'Nancy is niet meer, maar de vele mooie herinneringen blijven.
Lieve vriendin, wat mis ik je'