

Sandra Eeren: 'Lyme, een hel op aarde' Mijn zoektocht naar erkenning. Uitgeverij U2pi, Den Haag 2015. ISBN 978908759484 Zie ook: (Ziekte van Lyme/Onbegrepen ziekte/ Clientvriendelijke zorg/dokters in maten en soorten/ Deskundigheid /ED) Zie ook: <http://www.jouwboek.nl/>

Soort boek/ ziekte/ stijl:

Boek over de zoektocht naar de juiste behandeling, erkenning, medicijnen en de oplossing voor de problemen die Sandra Eeren kreeg nadat zij een tekenbeet had opgelopen en de ziekte van Lyme ontwikkelde. Boek van 146 pagina's.

Flaptekst: 'Jaarlijks stijgt het aantal nieuwe patiënten met de ziekte van Lyme in ons land. Daarom is het van groot belang dat iedereen bekend is met de ernstige gevolgen van de beet van een besmette teek.

Lyme, een hel op aarde gaat over de zoektocht naar het allerbelangrijkste in het leven: gezondheid. De schrijfster, Sandra Eeren, wordt in haar leven geconfronteerd met 'onbegrepen' ziekten. Gedurende een slepende en vaak onverdraaglijke periode van 7 jaar wordt steeds duidelijker dat de ziektebeelden waar ze mee te kampen krijgt, de gevolgen zijn van de ziekte van Lyme. De artsen, die haar helpende hand moeten zijn, zoeken het keer op keer in de psychische hoek en zijn daarin onvermurwbaar. Sandra neemt het heft in eigen handen en start de zoektocht naar erkenning, het medicijn en de oplossing. Ze laat zich daarbij met succes leiden door haar intuïtie.

Lyme, een hel op aarde is door haar geschreven om herkenning, steun en vertrouwen te bieden. Voor patiënten en zeker ook voor hun omgeving.'

Over de schrijfster:

Zie: https://twitter.com/sandra_eeren

Sandra Eeren is getrouwd met Wim. Zij hebben twee kinderen, en wonen in Groesbeek. In 2004 werd zij gebeten door een teek tijdens een boswandeling met haar gezin, en kreeg de ziekte van Lyme.

Wat viel op:

Hoe lang en moeizaam de weg naar erkenning voor de ziekte was. Het duurde tien jaar voordat zij een oplossing vond voor haar probleem.

Dat de artsen haar problemen lange tijd benoemden als psychisch.

Citaten: zie [link](#)

Pagina 17: 'Intens verdriet is zo voelbaar bij het krijgen van deze uitslag, terwijl ik het eigenlijk al wist. Om de diagnose van de viroloog te krijgen, daar zit een bijmaak aan. Het verdriet is er niet alleen om het hebben van de ziekte, maar nog meer om de weg die afgelegd is om de juiste diagnose te krijgen. Mijn mond valt open van verbazing en het is alsof de grond onder mijn voeten wegzakt. Dit kan niet waar zijn. Ik heb het bij het rechte eind! Ik ben totaal niet voorbe-reid op deze woorden, dus ze komen keihard binnen. Eindelijk wordt bevestigd dat ik in ieder geval niet mijn verstand verloren heb.'

Pag.21:' Benauwd en nauwelijks uit mijn woorden komend vertel ik de huis-arts over onze boswandeling en vraag hem of het om de ziekte van Lyme kan gaan. Ikzelf heb van deze ziekte maar zelden iets gehoord en het lijkt me eigenlijk iets wat niet heel vaak

voorkomt. Of er is gewoon te weinig over bekend. Mijn huisarts geeft al vrij snel te kennen dat hij hier niet aan denkt. Volgens hem moet de teek dan nog aanwezig zijn in m'n lijf en door hem verwijderd worden. Wat? Nou doe me een lol zeg, dacht ik. Neem maar van mij aan dat de wereld te klein zou zijn geweest als er zich zo'n beestje had vastgezogen in me.'

Recensies: <http://www.nieuwsbank.nl/inp/2015/04/13/J006.htm>

'(...) DEN HAAG, 20150413 -- Het is de Week van de Teek en daarom verscheen vandaag het boek 'Lyme, een hel op aarde' van Sandra Eeren bij Uitgeverij U2pi in Den Haag. (...) Sandra schreef haar boek om erkenning, steun en vertrouwen te bieden aan patiënten en hun omgeving. Zelf werd zij in haar leven geconfronteerd met 'onbegrepen' ziekten. Gedurende een slepende en vaak onverdraaglijke periode van zeven jaar wordt steeds duidelijker dat de ziektebeelden waar ze mee te kampen krijgt, de gevolgen van de ziekte van Lyme zijn. De artsen, die haar helpende hand moeten zijn, zoeken het keer op keer in de psychische hoek en zijn daarin onvermurwbaar. Sandra neemt het heft in eigen handen en start haar zoektocht waarbij ze zich met succes laat leiden door haar intuïtie. <http://feelgoodsports.nl/feestweek/lyme.htm> 'Sandra Eeren schreef een boek over hoe zij slachtoffer werd van deze 'onbegrepen' ziekte. (...)

De artsen die haar helpende hand moesten zijn, zochten het keer op keer in de psychische hoek en waren daarin onvermurwbaar. Sandra nam het heft in eigen handen en startte de zoektocht naar erkenning. Zij liet zich daarbij met succes leiden door haar intuïtie. Haar boek met als titel Lyme een hel op aarde beschrijft een zoektocht naar gezondheid en is door Sandra geschreven om herkenning, steun en vertrouwen te bieden. (...).'