

Mieke Simons: 'Vol verwachting' In gesprek met kinderloze moeders. Uitgeverij Gianni, Maastricht 2011. ISBN 9789077970003 ( Kinderloosheid/ Zwangerschapsproblemen/ED/PO) Zie ook: [www.uitgeverij-gianni.nl](http://www.uitgeverij-gianni.nl)

**Soort boek/Ziekte/stijl:**

Flaptekst: In dit boek geeft Mieke Simons aan de hand van haar eigen verhaal en dat van andere vrouwen inzicht in de gevoelens en dilemma's rondom ongewenste kinderloosheid. Hoe geef je als vrouw je leven vorm en inhoud als een van je diepste wensen, moeder worden, nooit in vervulling gaat? Kun je ook "moeder" worden zonder kinderen te krijgen? Dit boek wil stem geven aan het stille verdriet van al die vrouwen maar ook aan hun moed en wijsheid. In die zin is het boek ook een ode aan hen.

In totaal 13 vrouwen vertellen over verlangen, hoop, teleurstelling, verdriet, problemen binnen de relatie. Ze hebben vele vergelijkbare ervaringen. Sommigen van hen hebben geadopteerd of hebben een kind maar willen een groot gezin.. Boek van 185 pagina's.

**Recensie/extra:**

Achterflap, Marieke de Bruijn, psychosociaal therapeute, gespecialiseerd in omgaan met verlies en rouw: "Met dit boek heeft Mieke alle facetten belicht die voorkomen bij kinderloosheid. Een toegankelijk boek voor hen die nog met deze pijn worstelen en die zullen beseffen dat dit een gedeeld verdriet is. Gedeeld door honderdduizenden anderen over de gehele wereld. Ik zeg met nadruk "anderen" en niet "vrouwen", want ik weet dat ook vele mannen weet hebben van dit onvervulde verlangen."

Bol.com, Wies Stael-Merkx: 'Ongewenste kinderloosheid is voor veel mensen een groot verdriet. Kinderen nemen een grote plaats in in de samenleving en zijn vaak onderwerp van gesprek. Vrouwen die kinderloos blijven, maken een langdurig proces door van verlangen, hoop, teleurstelling, verdriet. Tenslotte moeten ze hun situatie aanvaarden en hun leven een andere richting geven. Die moeizame processen worden hier uitgediept door twaalf vrouwen onder wie de auteur. (...). Het zijn prachtverhalen waarin de kracht van vrouwen voelbaar wordt en waarin zij laten zien dat zij een andere inhoud aan hun vruchtbaarheid kunnen geven. Jammer dat er geen mannen aan het woord komen over dit probleem... Maar toch: een belangrijk boek voor een grote lezerskring.'

<http://www.momlit.nl/2014/11/vol-verwachting-in-gesprek-met.html>