

Greetje de Jong-Grijpma: 'Ik ben die ik ben.' Verhalen over kinderen op Lyndenstein. Uitgave van de BOSK-vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, Den Haag, 1992. (Verstandelijk/ lichamelijke handicaps/kind en ouders/PO)

Soort boek/ziekte/stijl:

Dit boek telt 160 bladzijden en bestaat uit 34 korte verhaaltjes die de lezer een indruk geven van de leefwereld van lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen. De hoofdpersonen van de verhalen zijn kinderen in de puberteit die begeleid werden door de schrijfster. Thema's zijn het bewustworden van zichzelf, van hun handicap, en van de eigen mogelijkheden en beperkingen.

Over de schrijver:

Greetje de Jong-Grijpma gaf jarenlang les op de tytylafdeling van de Lyndensteyn school in Beesterzwaag.

Citaten:

Blz. 47: " Waar Henk is, is Evelien, en waar Evelien is, is Henk. Het samenzijn, het samen dingen doen, het elkaar helpen is zo vol blijdschap, dat ze er argeloos de w.c.-activiteiten ook bij betrekken. De grote toiletruimte, waar vaak meerdere kinderen tegelijk geholpen worden, leent zich nu niet bepaald voor het ontwikkelen van een natuurlijk gevoel voor wat wel en wat niet in de openbaarheid plaatsvindt."

Blz. 120: "Daar zitten we dan. Seksuele voorlichting staat op het programma. Een beetje giebelig en gespannen wachten ze op de dingen die komen gaa. Wat verwachten ze eigenlijk? In ieder geval iets waar ze erg bij betrokken zijn! Niemand kan of durft te vertellen wat hij al van seks afweet. (...) Klaas zegt het prachtig. Hij richt zich op en half stotterend, toch vol waardigheid zegt hij: 'Ik vind seks een spannend woord'. Feiten kan hij niet geven, maar de sfeer is duidelijk."

Blz.126: "Ineens spat Kees op. Rustig heeft hij verteld dat hij naar het ziekenhuis moest, en rustig gaf hij zijn beurt door. Toch woelt er iets in hem dat langzaam rijpt tot een storm. Nu staat hij rechtop, buigt zich naar me en zegt dan hartstochtelijk: "Nu zal ik het één keer vertellen. Ik moest geopereerd worden; alles ging goed. De operatie was geslaagd, laten ze toch de zuurstof vergeten zijn! Daarom heb ik nu zo'n hand." Bitter laat hij zijn spastische hand zien."