

Maaike Sips: 'Monica, mijn vader' Uitgeverij Podium, Amsterdam 2015. ISBN 9789057597350 (Transgender/PO) Zie ook: [www.uitgeverijpodium.nl](http://www.uitgeverijpodium.nl) en [www.maaikesips.nl](http://www.maaikesips.nl)

### **Soort boek/Ziekte stijl:**

Boek van 286 pagina's waarin Maaike Sips beschrijft hoe haar vader toen hij met pensioen ging besloot om zich te laten ombouwen tot vrouw en wat dat bij hem en hen teweeg bracht.

Covertekst: 'Als de vader van Maaike Sips met pensioen gaat, neemt hij meteen afscheid van zijn bestaan als man. Opeens is daar Monica.

Sips duikt in het verleden van haar vader om zo de nieuwe vrouw in haar leven met terugwerkende kracht een geschiedenis te geven. Ze ontdekt dat haar verhaal parallel loopt aan het verdwijnen van het taboe op transseksualiteit. Daarnaast laat ze zien wat de transformatie naar Monica betekent voor haar persoonlijke relatie met haar vader. Met oprechte verwondering en een buitengewoon goed oog voor detail reconstrueert Maaike Sips het verborgen leven van haar vader en geeft ze een stem aan een generatie transgenders voor wie de mogelijkheden van vandaag nog niet vanzelfsprekend waren.'

<http://www.maaikesips.nl/monicamijnvader/>

'Veertig jaar lang was mijn vader gewoon mijn vader. Totdat hij op een zondagmiddag in januari 2012 bekende dat hij altijd al een vrouw wilde zijn. Hij was bijna 67 en had net afscheid genomen als wethouder van de Gelderse gemeente waar hij woonde. Opeens was daar Monica.

Monica had haast. Ze was als de dood dat ze als man haar graf in moest en het hele traject van een geslachtsverandering kon makkelijk drie jaar in beslag nemen. Tijd om afscheid te nemen van de man die ik altijd als mijn vader had gekend was er niet, maar Monica begreep wel dat ik er behoefte aan had om haar hele leven terug te spoelen om te zien waar ze vandaan kwam. Waarom was ze pas zo laat op het toneel verschenen? En hoe was ze al die tijd in staat geweest om haar mannenrol te spelen? Het was alsof ik mijn vader pas echt leerde kennen toen zij er was.(...) Monica groeide op in een tijd waarin er bij het grote publiek nog niks over bekend was, laat staan dat je je zomaar kon laten opereren. De medische wereld zag transgenders (die toen nog niet zo werden genoemd) als psychopaten die alleen met intensieve therapie geholpen konden worden. Snijden in een gezond lichaam was nergens voor nodig. (...)

### **Over de schrijfster:**

Maaike Sips (1971) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde. Ze woont samen met Peter en zoon Bas in Weesp. Ze is journalist en programmamaker, maakte kunstprogramma's en documentaires voor televisie en films voor bedrijven. Ze heeft een voorliefde voor persoonlijke verhalen. *Monica, mijn vader* is haar debuut als schrijver. Ze kreeg een startsubsidie van het [Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten](#). Maaike houdt van lezen, koken en wandelen.

### **Recensies/Extra:**

<http://www.maaikesips.nl/monicamijnvader/category/monica/>

<http://www.maaikesips.nl/monicamijnvader/> [http://www.npo.nl/de-wereld-draait-door/15-10-2015/VARA\\_101375355/POMS\\_VARA\\_2296069](http://www.npo.nl/de-wereld-draait-door/15-10-2015/VARA_101375355/POMS_VARA_2296069)

<https://www.facebook.com/monicamijnvader>

<http://www.radio1.nl/item/323591-%E2%80%98Monica,-mijn-vader'---Maaike-Sips-over-als-je-vader-een-vrouw-wordt.html>

<http://www.omroep gelderland.nl/nieuws/2100207/Monica-mijn-vader-over-ex-wethouder-die-na-zijn-pensioen-vrouw-werd> Omroep Gelderland, 18 oktober 2015:

'ARNHEM – (...)Cees Sips ging tijdens zijn wethouderschap weleens in vrouwenkleding naar feestjes. Weliswaar ver van Heerewaarden, maar toch werd hij gesnapt. En degene die hem betrapte, probeerde hem ermee te chanteren.

'Ik kreeg een paniekaanval. Toen wist ik: ik ga doen waar ik mijn hele leven op heb gewacht. Ik ga het transitietraject in', vertelt de nu 70-jarige Monica Sips, die sinds maart volledig vrouw is. Dat hij zolang gewacht heeft, heeft een goede reden. 'Nu struikel je over hulpverlening aan transgenders, in mijn tijd was dat niet zo. Ik heb lang niet begrepen wat met me aan de hand was.'

(...) Ik had geen goede band met mijn vader, vond hem een macho. Toen besepte ik: die vervelende man bestaat helemaal niet.

Monica was blij met haar reactie: 'Ik was bang dat ik mijn dochter kwijt zou raken.' De twee praatten een jaar lang elke twee weken een dagdeel over de metamorfose van Monica. (...) Maaike benadrukt dat Monica niet haar moeder is. 'Ze is nog steeds mijn vader.' (...).

<http://www.uitgeverijpodium.nl/Auteurs/book/524/Monica,-mijn-vader>

Quotes: 'Waanzinnig goed geschreven en reuzespannend boek.' Matthijs van Nieuwkerk in DWDD

'Het soms aangrijpende, maar vanwege de gelukkige afloop ook opbeurende verhaal van haar vader vult Sips in Monica, mijn vader aan met feiten uit de (korte) geschiedenis van transseksualiteit. Het boek is nuchter en met humor geschreven.' Harper's Bazaar