

Karin van den Bogaard: 'Geen wiegje geen luiers' De rouw over het onzichtbare kind.
Deel een 1994, deel 2 2003 Vu uitgeverij Amsterdam ISBN 9789053833374/
9789053838457 (Zwangerschapsproblemen/PO)

Soort boek/Ziekte/stijl:

Cover: 'Door de huidige technische mogelijkheden kunnen in een vroeg stadium van de zwangerschap mogelijke afwijkingen bij kinderen worden onderkend. In zo'n geval moeten ouders de bijna onmenselijke keuze maken om de zwangerschap al dan niet te laten afbreken.

Karin van den Bogaard (moeder, ervaringsdeskundige en uitvaartbegeleidster) heeft ontroerende ervaringen verzameld van ouders die deze afschuwelijke beslissing hebben moeten nemen. Geen wiegje geen luiers geeft inzicht in hun verdriet, hun woede en de verwerking van het verlies. Daarnaast bevat het boek zinvolle informatie over specifieke hulpverlening en rouwverwerking.'

*Voor jou komt er geen wieg te staan,
geen luier wappert aan de lijn
Ik had jouw wasje graag gedaan
maar jij zal ongeboren zijn...
Lief*

Deel een: Boek met 17 verhalen van personen die beschrijven hoe zij hebben geworsteld met zwangerschapsproblemen waardoor zij kinderloos bleven. Met bijdragen van een verloskundige uit het academisch ziekenhuis te Utrecht, een handreiking met antwoorden op veel voorkomende vragen een adressenlijst, en informatie over erfelijkheid. Boek van 125 pagina's.

*Leven is blijven leren
voortgaan*

*en soms
even stil te staan*

*om daarna
bewuster en dieper*

*verder te leven
Karin*

Deel twee: vervolg (160 pagina's) op deel een met wederom ervaringen en informatie.