

Anja den Otter: 'Gedragen voor Hem' Een persoonlijk verhaal over de levenloze geboorte van onze tweeling. Uitgeverij De Banier, 2014. ISBN 9789462780415
((Zwangerschapsproblemen/ Schildklieraandoening/ Medicijngebruik/
Zwangerschapsvergiftiging/ Dood/Rouw/Spiritualiteit/PO)

Korte bespreking:

Coverttekst: 'In dit boek staat het persoonlijke verhaal over het aangrijpende verlies van onze tweeling. Door een placentaloslating verloren beide meisjes na 31 weken zwangerschap al in de moederschoot het leven. Terwijl alles was voorbereid op hun komst en het babykamertje was ingericht, moest onverwacht hun wiegje plaatsmaken voor een kistje en moesten zij naar het graf worden gebracht. Blijde verwachting sloeg om in groot verdriet. Toch werd in dit verdriet de rijke troost ervaren van de wetenschap dat deze meisjes van de moederschoot naar het Vaderhuis mochten gaan. Zij zijn gedragen voor de Heere.

Dit verhaal is de verwerking van al het meegemaakte, maar het wil vooral ook een getuigenis zijn van de nabijheid van de Heere in de verwerking van dit verlies.

Behalve het persoonlijke verhaal bevat dit boek ook toevoegingen van mensen die om ons heen stonden, zoals de begrafenisondernemer, de kraamverzorgster, de verpleegkundigen, de gynaecoloog, de predikant, familieleden en vrienden.' Boek van 188 pagina's.

Over de schrijfster:

Anja den Otter-van den Berg (1981) is getrouwd met Ernst den Otter en woont met haar gezin in Sliedrecht. Ze is moeder van vijf kinderen, van wie er twee, Jonna en Jinthe jonggestorven zijn. Zij werkt parttime in het middelbaar onderwijs te Rotterdam.

Recensies/Extra:

<http://www.kameel.nl/producten/boeken/kerk-en-samenleving/levensverhalen/gedragen-voor-hem:9789462780415>

Marlieke Mauer: '(...)Uitvoerig beschrijft ze alles rondom de zwangerschap, geboorte en wat daar op volgt. Praktische zaken die geregeld moeten worden, lichamelijk herstel, het verwerken van emoties, gesprekken die volgen met artsen. Kortom, alles komt aan de orde. Ook mensen die betrokken waren, komen aan het woord zoals de begrafenisondernemer, de gynaecoloog, de predikant en familieleden. Rode draad in dit verhaal vormt de trouw van God. Hij is erbij en laat dat op verschillende manieren merken. Een aangrijpend boek en een getuigenis van Gods liefde en trouw in moeilijke omstandigheden.'

<http://hetkompasliedrecht.nl/lokaal/sliedrechtse-schrijft-boek-over-dodgeboren-tweeling-24982>