

Yoke Boon: 'Onbewoonbaar verklaard' CVS en Fibromyalgie ongecensureerd.
Uitgeverij Aqua Fortis/ In eigen beheer, 2008. (ME/ CVS/ ED)

Soort boek/ Ziekte/ Stijl:

<http://www.yokeboon.be/pagina5.html> (pagina is nu niet meer te vinden):

'In haar eerste boek - De strandstoel in mijn keuken - legde Yoke Boon bewust nog schroom aan de dag: een terughoudendheid vooral ten opzichte van de zorgverstrekkers. (...) En er was meer... Het boek moest een hoopgevende boodschap bevatten. Anno 2004 leek nog veel mogelijk. Op alle gebied.

Vandaag, vier jaar later, is de toon anders. Scherper. Soms cynisch. Yoke voelde geen fysieke verbetering. Integendeel. In dit tweede boek - Onbewoonbaar verklaard - houdt ze er rekening mee dat het misschien, wellicht, haar laatste boek zal zijn. (...) In Onbewoonbaar verklaard verzamelde Yoke Boon de notities die ze gedurende het jaar 2007 belangrijk vond. De lezer volgt haar van dag tot dag gedurende haar strijd - niet tegen de ziekte - maar om te overleven. Daarbij wordt geen enkel taboe als hindernis opgeworpen. Yoke Boon schrijft in dit dagboek alles van zich af: euthanasie, zelfdoding, de (lichamelijke) relatie tussen partners, het gebruik van cannabis, verwerping van goedbedoelde uitspraken en meningen van anderen, behandelingsmethoden, de kwaliteit van het sociale vangnet voor mindervaliden... alles wordt aan de kaak gesteld. Geen censuur, geen franje, enkel de harde waarheid.'

Extra:

<http://www.hetalternatief.org/Yoke%20Boon%20Open%20Brief%202008%20388.htm>

Zie ook: [http://www.me-gids.net/module-ME CVS docs-viewpub-tid-2-pid-56.html](http://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-2-pid-56.html)
http://www.achterdoechelen.be/126_4.htm