

Anne Remijn: 'Papa, waar ben je?' Uitgeverij EigenZinnig, 2015. ISBN 9789491777301.
Zie ook: www.uitgeverijeigenzinnig.nl (Alzheimer/Dementie/PO)

Soort boek/ziekte stijl:

*Alles uitgedoofd
Weggepoetst door
risperidon
larozepam
en alzheimer*

Papa waar ben je? (pag.5)

Coverttekst: '(...) Als hij onverwachts uit de trein stapt en een dag lang vermist wordt, is het duidelijk voor mijn familie: dit kan zo niet langer, er moet iets gebeuren. Dementie is het leven van mijn vader binnengeslopen en daarmee dat van ons. Autorijden wordt onverantwoord, maar hoe regelen we dat? Ga je nog naar een feestje met iemand die het niet meer begrijpt? Hoe krijgen we mijn vader naar een dagopvang en wat is een geschikte plek? Medicijnen verdwijnen en zorgen voor veel onrust, kan dit ook anders? Wie lost mijn moeder af als ze even de deur uit moet zonder mijn vader? Wat moeten we doen als mijn vader steeds wegloopt? Wat te doen tegen nachtelijke onrust? Kun je liegen tegen je demente vader? Wanneer moeten we gaan denken aan wonen in een verpleeghuis? Wanneer wordt het te gevaarlijk thuis? Kun je je ouders die vijftig jaar getrouwd zijn uit elkaar halen? Hoe regel je de verhuizing? Wat mag je verwachten van een verpleeghuis? Hoe vaak moet je op bezoek gaan en neem je de kleinkinderen nog mee?

In de persoonlijke verhalen vertelt Anne Remijn hoe dit proces bij haar vader verliep en laat ze onderwerpen die menigeen tegenkomt als een familielid dementeert de revue passeren. De verhalen worden afgewisseld door gedichten, waarin ze op ontroerende wijzen haar gevoelens beschrijft.

Boek van 117 pagina's.

Over de schrijfster:

Anne Remijn (1967) is getrouwd en heeft twee kinderen. Zij werkte als leerkracht in het basisonderwijs, maar liet zich omscholen tot rouw en verliesbegeleider. Zij werkt nu vanuit haar praktijk *Eb en Vloed*. Ze geeft o.a. lezingen en schrijft gedichten en verhalen. Zie ook: <http://www.praktijkebenvloed.nl>

Recensies/Extra:

<http://grootvoorschoten.nl/nieuws/papa-waar-ben-je-een-boek-over-alzheimer-1.5262386>

bol.com: S.C. Gosker: ‘(...) De auteur schrijft dit boekje op de eerste en enige plaats als liefhebbende dochter van een vader die dement wordt. In korte hoofdstukjes, voorafgegaan door een gedicht, beschrijft zij onderwerpen als: over de scheiding tussen haar leven en het zijne, over contact krijgen, over die cocon van verwarring die kan ontstaan, over troost en herkenning, over het individuele dementieproces van haar vader en de reacties van haarzelf en andere familieleden zoals haar moeder daarop. (...)’