

Jelle Brandt Corstius: 'As in tas' Das Mag uitgevers, 2016. ISBN 9789082410631 Zie ook: [www.dasmag.nl](http://www.dasmag.nl) en [www.jellebc.nl](http://www.jellebc.nl) ( Dood/Rouw/Dementie/PO)

### **Soort boek/Ziekte/ Stijl:**

*Natuurlijk gebeurde er rare dingen, maar de scheidslijn tussen een rare vader en een beginnend dementerende vader is heel dun.'* (pag.13)

Toen de vader van Jelle Brandt Corstius, Hugo Brandt Corstius, een Nederlandse wetenschapper schrijver, columnist stierf( zie [https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo\\_Brandt\\_Corstius](https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Brandt_Corstius)), besloot Jelle Brandt Corstius een fietstocht te maken naar Zuid Frankrijk, zoals hij dat met zijn vader ook deed. Daar wilde hij een beetje as van zijn vader in de Middellandse zee strooien. In dit boek beschrijft hij deze tocht en gaat daarbij in op het leven met zijn vader en de laatste periode waarin Hugo Brandt Corstius dementerend was. Boek van 150 pagina's.

Covertekst: 'Elk voorjaar maakte Jelle Brandt Corstius een fietstocht met zijn vader. Hugo Brandt Corstius, een wonderlijke man die veel begreep van dingen waar de meeste mensen niets van begrepen (palindromen), maar weer heel weinig van de meest normale dingen (kinderen). Een bestemming was er nooit, maar wel de zekerheid dat het niet langer dan twee dagen zou duren. Anders kregen ze ruzie.

Twee maanden na het overlijden van zijn vader stapt Jelle Brandt Corstius weer aop de fiets. Met in zijn fietstas een deel van zijn vaders as – en zonder iemand om ruzie mee te maken- legt Brandt Corstius in zestien dagen 1.620 kilometer af. Hij logeert bij een Maastrichtse dame die eist dat hij het douchewater opvangt om de wc mee door te spoelen ( 'alleen grote boodschappen'), wordt door zigeuners bijna van de as beroofd en trekt overmoedig met vijftig kilo aan bagage door de Alpen.' *As in tas* is Jelle Brandt Corstius' meest persoonlijke boek, geschreven op het moment dat hij zelf net vader is geworden en in de vorm die we van hem kennen: een reisverhaal vol absurditeiten.'

### **Over de schrijver:**

Zie: <http://www.jellebc.nl/googlografie/> Jelle Brandt Corstius ( 1978) groeide grotendeels op in Amsterdam en studeerde Geschiedenis en Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte als freelance journalist voor diverse bladen, is Ruslanddeskundige, maker van vele documentaires over o.a. Rusland, en schreef diverse boeken, presenteerde een seizoen het programma Zomergasten van de VPRO. Hij is vader van een dochter en woont in Amsterdam.

### **Wat viel op:**

- Dat Jelle heel warm over zijn vader schrijft zonder er aan af te doen dat het ook een man met bijzondere invallen was, waardoor het feit dat hij dementerend was niet zo snel opviel. En dat dat het voordeel had dat zijn vader niet te lang heeft moeten lijden.
- Wat hij zegt over hoe rouwen bij hem ging.

**Citaat:**

Pag.73: ‘Gelukkig was mijn vader rond die tijd ineens veel milder en socialer geworden. Achteraf gezien had dit waarschijnlijk ook te maken met zijn goed verborgen dementie.’

Pag.87: ‘Nu ik erover nadenk: het rouwen vond plaats toen hij nog leefde. Door dementie verandert iemand fundamenteel. Je neemt eigenlijk al afscheid van de persoon zonder dementie. Er zijn nog wel wat overeenkomsten tussen die twee mensen, maar ze zijn absoluut verschillend, zoals een tweeling.’

**Leesfragment:**

<http://athenaeum.nl/leesfragmenten/2016/as-in-tas/>

**Recensies/Extra:**

<http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/354333>

<http://www.hanta.nl/hanta/2016/03/10/recensie-as-in-tas-jelle-brandt-corstius/>

(...)Jelle Brandt Corstius heeft een mooie manier gevonden om te delen wat hij over de vader, de wiskundige en de taalfanaat Hugo Brandt Corstius kwijt wil.(...)

<http://www.tzum.info/2016/03/recensie-jelle-brandt-corstius-as-tas/>

<http://www.nrc.nl/next/2016/03/11/mijn-vader-was-geen-opvoedkundig-genie-1596498>