

Tonja Elbers: 'Niet voor softies!' Over een hersentumor, een stoute hond en honderd andere uitdagingen. Uitgeverij Kluitman, Alkmaar 2016. ISBN 9789020674453 Zie ook: <http://www.kluitman.nl/nieuws/indrukwekkend-kinderboek-over-leven-met-een-hersentumor/>

Soort boek/Ziekte/stijl:

Kinderboek gebaseerd op het verhaal van de schrijfster. Het gaat over Sonja die als ze in groep 8 zit te horen krijgt dat ze een hersentumor heeft en geopereerd moet worden. Door die operatie kan ze een aantal dingen niet meer, omdat verschillende delen van haar hersenen beschadigd zijn geraakt. Gelukkig helpt een jonge hond, pup Casper haar bij het verwerken van een en ander. Boek van 184 pagina's.

Over de schrijfster:

Bij Tonja Elbers (26) werd op haar 8 ste een hersentumor in de hersenstam ontdekt. Omdat deze niet verwijderd kon worden leeft zij daar nog steeds mee. Ze is slechthorend, snel moe, scheel, heeft een scheve lach, een slecht evenwicht, voelt temperatuur niet goed, is vergeetachtig en een hypochonder. Maar van plan heel oud te worden. Ze heeft een vriend met wie ze op salsa zit. Dit is haar eerste boek.

'Tonja Elbers vertelt: 'Toen echt al mijn plannetjes in het honderd liepen en ik geen uitweg meer zag, kon ik maar een ding doen: schrijven! Over hoe het komt dat ik zo'n raar, mislukt, zielig meisje ben waar sommige mensen liever met een boog omheen lopen en de details niet van hoeven te kennen. Zo'n meisje waarvan buurvrouwen en tantes fluisteren: 'Ach, wat zielig! Bij haar mislukt ook echt alles!' Maar zo wil ik helemaal niet zijn! Ik wil sterk, onafhankelijk, mooi, slim en snel zijn. Helaas lukt dat niet helemaal, want een hersentumor verpest het nogal voor mij.

Toen ik acht was werd MIJN hersentumor gevonden. Doktoren hebben geprobeerd om de tumor te verwijderen toen ik negen en elf was. Maar ja... bij mij moet de tumor zo nodig in mijn hersenstam zitten, en dan kan het er niet helemaal uit worden gehaald. Dat is te gevaarlijk.

Over het hebben van een hersentumor gaat dit boek. Hoewel het niet mijn eigen verhaal is. O nee, dat zou veel te saai zijn. Nee, dit is de Disney-versie van mijn verhaal met elementen uit mijn leven. In het echt is het leven met een hersentumor veel saaiër, frustrerender, eenzamer, onzekerder, viezer, lelijker en een never-ending-story, want tot op de dag van vandaag kan ik soms maar moeilijk mijn emoties in het gareel houden door mijn medische toestanden.'

Extra:

<http://www.coolesuggesties.nl/recensie-niet-voor-softies-tonja-elbers/#.Vx9pyEeOVds>

<http://www.kluitman.nl/blog/boeken-zijn-saai/>

<https://www.youtube.com/watch?v=MNF5QE3An3s>