

Marian Geurtsen: 'Een bijzondere liefde' Als je partner transgender is. Uitgeverij van Brug, Nijkerk 2016. ISBN 9789065236210. Zie ook: www.vanbrugboeken.nl (transgender/ Geestelijke gezondheidszorg/ Seksuele problemen/ Persoonlijke relatie/PO)

Soort boek/Ziekte/ Stijl:

Covertekst: 'Als op een doordeweekse dag je partner vertelt dat hij graag verder wil als zij, sta je aan het begin van meer dan één transitie. Het overkwam Marian Geurtsen en haar eigen ervaringen vormden de aanleiding van dit boek.

"Het gevoel dat je moet pionieren als je partner aan een transitie begint. Je belt niet even naar je moeder zoals over het koken van de rode kool: 'zeg ma, hoe ben jij daar mee omgegaan toen pa voorstelde om als vrouw verder te leven?' Er zijn weinig voorbeelden en nog steeds lopen veel relaties stuk. Dit is het boek dat ik had willen lezen toen ik zelf aan het begin stond. Met ervaringen van anderen en antwoorden op vragen als 'kun je eigenlijk lesbisch worden?'

In dit boek zijn gesprekken met 14 partners van transgenders gebundeld, waarin de volgende thema's aan de orde komen:

- Hoe ga je om met praktische problemen?
- Hoe ziet je relatie met een transvrouw of transman eruit?
- Wat doet de transitie met jou als partner?
- Wat zijn de voorwaarden gebleken om als stel een transitie te overleven?
- Wat doet het met je kinderen?
- Wat komt er allemaal op je af als je partner in transitie gaat?
- Wat betekent het dat de partner verlies en rouw ervaart?
- Verandert de relatie als de transgender verandert?
- Wat doet de transitie met de identiteit van de partner van de transgender?'

Boek van 230 pagina's.

Over de schrijfster:

Marian Geurtsen is liturgist en ritueelspecialist. Zie:

<https://www.vrouwensynode.nl/netwerk/66-marian-geurtsen> en

<http://www.mariangeurtsen.nl/>

Recensies/ Extra:

<https://www.transgenderinfo.nl/boek-verschenen-partners-transgender-personen/>

<https://vrouw.nl/verhalen-achter-het-nieuws/33421/marian-mijn-man-is-verand-erd-in-een-vrouw>

Eline Doldersum: '(...)"Net als de geslachtsoperatie. Natuurlijk begreep ik op een gegeven moment heel goed dat hij er vanaf wilde, maar voor mij was het toch een heel

emotioneel moment. Het was hét laatste stukje mannelijkheid. Daarna was het definitief. Het voelde echt als afscheid nemen. Na die operatie had ik ook écht wel even tijd voor mezelf nodig." Tóch overleefd de relatie van het stel de transitie wel. "Natuurlijk was het wennen. Zo ging mijn man ineens als Miranda door het leven. (...) Het heeft wel even geduurd voordat we daar weer een goede balans in hadden gevonden." (...)'