

Didier Peleman: 'Blijf wie je bent' Mijn visie op het leven. Uitgegeven in eigen beheer, 2016. (Verstandelijke beperking/ Goed leven/ Vernieuwende patiëntvriendelijke ideeën/ ED) Het boek is te bestellen voor 5 euro via didier.peleman@ont.be

Soort boek

'Ik heb een verstandelijke beperking. Mijn beperking houdt me niet tegen om mijn talenten te tonen en mijn wensen na te gaan. Dit boek is mijn eigen verhaal. Ik wil tonen wie ik ben en mijn visie uitschrijven, alle ideeën en dromen die ik wil realiseren. Het boek gaat over de rechten van de mens en ook over wie ik ben. Blijf wie je bent en toon je talenten, dit doe ik ook in het boek. Ik wil mijn boek gebruiken om in dialoog te gaan met mensen. Het gaat om je eigen verhaal te tonen, alles wat je tegenkomt in je leven, het is belangrijk dat je je visie kan tonen.

Het boek is voor mensen die het kunnen gebruiken, orthopedagogen, studenten, mensen die werken in een voorziening en ook vrienden van mij kunnen het boek lezen.' (Achterflap)

Prachtig boek van 62 pagina's waarin Didier Peleman pleit als ervaringsdeskundige voor meer inclusie en participatie in onze samenleving en voor een verdere uitbouw van de rechten van iedereen. Hij gaat daarbij in op wat zijn familie voor hem betekent, de wijk waar hij woont, Onze Nieuwe toekomst (ONT, een beweging van en door mensen met een verstandelijke beperking), licht politieke uitgangspunten toe, gaat in op participatie, inclusie, wonen, armoede, en vooral ook talenten. In het boek zijn gedichten van Didier Peleman opgenomen.

Over de schrijver:

Didier Peleman (1971) woont in Gent, volgde een opleiding tuinbouw en doet momenteel vrijwilligerswerk voor VFG en ONT (onze nieuwe toekomst, <http://www.ont.be/>).

Hij is enorm actief in de wijk waar hij woont en als ervaringsdeskundige. Didier heeft een verstandelijke beperking, al houdt hij niet van het woord beperking. Hij vertelt zijn verhaal, zet zich in voor integreren in de samenleving en inclusie.

Didier Peleman laat zien dat mensen met een verstandelijke beperking passies en vele talenten hebben. 'Sommigen van ons hebben enkel een beetje hulp nodig, dat is alles.'

Didier schrijft al 20 jaar gedichten, sinds een kindje van een vriendin van hem is gestorven. Didier schreef hierover een gedicht voor de moeder. Hij heeft talent voor taal, muziek, cultuur, gelooft rotsvast dat ieder mens over talenten beschikt die hij/zij kan ontplooiën.

Zie ook: <http://www.ont.be/wie-zijn-we/kernleden/voorstelling-didier-peleman/>

Wat viel op:

Ik was erg onder de indruk van Didiers Pelemans optreden samen met Geert van Hove aan de HAN te Nijmegen op 21 juni 2016. Didier besprak wat hij allemaal voor elkaar heeft gekregen en krijgt, hoe hij leeft en wat voor hem belangrijk is. Geert van Hove, zijn coach, gaf de onderwerpen aan. Ik ben als een blok voor Didier en zijn talenten

gevallen: hoe goed hij kan laten zien dat een samenleving met inclusie erg belangrijk is, het mogelijk maakt dat veel meer talenten aangeboord worden van allerlei verschillende mensen, dat zullen niet velen hem nadoen. Lees dan ook dit boek, want daarin vertelt hij over zijn leven en wat hij belangrijk vindt.

Citaten:

Pag.8: 'Iedereen heeft talenten en mogelijkheden.

Ik heb niet zoveel begeleiding en ondersteuning nodig, maar soms heb ik wel een duwke in de rug nodig. Ondersteuning is dat mensen elkaar helpen en samen naar oplossingen zoeken.'

Pag.36: 'Het dossier moet inhoudelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Ik heb recht op het kennen van mijn dossier.'

Pag.35:

'Ik ben wie ik ben
laat talent zien, laat het voelen
(...)
tonen met kunst van talenten
blijft wie je bent
(...)
zijn talenten die telt

Pag.56: 'Mensen met een beperking tellen ook mee. Mensen met een beperking zijn kwetsbaar, dit is hoe armoede gecreëerd wordt. We moeten samen helpen en werken aan de toekomst en kijken wat leefbaar is en wat niet.'

Extra:

Zie ook:

<http://www.gripvzw.be/gelijkekansenbeleid/87-beleidsparticipatie/724-didier-peleman-een-verkiezingskandidaat-met-een-handicap.html>

<http://www.onafhankelijkleven.be/blog/detail/een-gedicht-over-onafhankelijk-leven-door-didier-peleman>

<http://www.straatwoordenaar.be/sara-verhoeven-ellen-verhoeven-didier-peleman/>

<http://www.ont.be/>: ONT is een beweging van en door mensen met een verstandelijke beperking.