

Janis Heaphy Durham: 'De hand op de spiegel' Het verhaal van een journalist over leven en dood. Uitgeverij Kosmos, Utrecht 2015. ISBN 9789021559865 (Kanker/Slokdarmkanker/Spiritualiteit/Rouw/Dood/PO) Zie ook: www.kosmosuitgevers.nl

Soort boek/Ziekte/stijl:

Autobiografisch verhaal, boek van 304 pagina's waarin Janis Heaphy Durham haar zoektocht beschrijft naar verklaringen voor de vreemde verschijnselen die er gebeuren in haar leven na de dood van haar man aan slokdarmkanker. De tocht voert haar langs langs wetenschappers en aanhangers van spirituele bewegingen, levert haar verklaringen en interpretaties van de onverklaarbare gebeurtenissen en maakt dat ze een niet zichtbare werkelijkheid of dimensie accepteert. Met foto's van de onverklaarbare boodschappen uit de geestenwereld, een inhoudsopgave, voor-, na- en dankwoord.

Over de schrijfster:

Janis Heaphy Durham (1951) is een Amerikaanse journaliste en werkt voor *The Los Angeles Times*. Zij schreef meerdere boeken.. Haar man overleed in 2004 de gevolgen van slokdarmkanker. Zie ook: <http://www.kosmosuitgevers.nl/auteur/janis-heaphy-durham/>

Korte beschrijving:

Zie <http://www.kosmosuitgevers.nl/boek/de-hand-op-de-spiegel/>:

'De succesvolle Janis Heaphy Durham werkt als journalist. Haar man overlijdt in 2004 aan kanker. Er gebeuren onverklaarbare dingen: lichten gaan aan en uit, deuren gaan vanzelf open en dicht. Janis wijt het aan haar verdriet en zoekt er niks achter. Maar dan ziet ze, precies een jaar na het overlijden van haar man, zijn handafdruk op de spiegel. Dat verandert haar leven.

Janis is nieuwsgierig en besluit op onderzoek uit te gaan. Tijdens haar zoektocht praat ze met paragnosten, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Ze ontdekt dat leven en dood toch niet zo ver uit elkaar liggen. In *De hand op de spiegel* deelt ze haar nieuwe visie op de werkelijkheid.

Dit waargebeurde verhaal laat zien dat liefde alles kan overwinnen. Het biedt je hoop en troost als je een geliefde hebt verloren.'

Citaten:

<http://www.kosmosuitgevers.nl/boek/de-hand-op-de-spiegel/> : www.boekdb.nl/mediafile/564b4264670ed9.80309525.pdf

Recensies/Extra:

<https://www.youtube.com/watch?v=tFFeTtDcZwo>

Bol.com J.L. Meuleman: 'Na de dood van haar geliefde man Max gebeuren er onverklaarbare zaken bij Janis Durham. Klokken staan stil, verlichting knippert, tapijten verschuiven en handdrukken worden achtergelaten op de spiegel. Janis besluit te gaan zoeken naar het antwoord. Die reis voert haar langs wetenschappers en

aanhangers van spirituele bewegingen. De verklaringen en interpretaties van dit onverklaarbare fenomeen zijn divers en onderscheidend, vormgegeven door ieders eigen intellectuele of spirituele achtergrond. Het leidt tot het accepteren van een niet zichtbare werkelijkheid of dimensie zonder dat daar direct bewijs voor bestaat. Door de zelfgenoemde pelgrimage is Janis filosofischer en emotioneler geworden. Het heeft haar gerelativeerd en ontwikkeld. (...)