

Emile Ratelband: 'Eindelijk had liefde een naam' Mijn elf maanden met Gitta. Uitgeverij Ratelband research instituut, Oosterbeek 2015. ISBN 9789082404807 Zie ook www.ratelband.com (Geestelijke gezondheidszorg/ Hartinfarct/ Dood/Rouw/PO/ED)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

www.ratelband.com: 'Drie maanden na het overlijden van zijn Gitta komt Ratelband met een zeer persoonlijk boek over hun lief en leed en de manier waarop zij hem veranderd heeft. Hierin verteld hij op meeslepende wijze het verhaal over hun ontmoeting, het verloop van de relatie, de ruzies, haar Brabantse humor, de ebolareis, achter de schermen bij jouw vrouw mijn vrouw, het onwezenlijke einde en hoe hij de draad weer oppakt.' Met vele foto's en whatsapp berichtjes.

Over de schrijver:

Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Emile_Ratelband

Recensies/Extra:

Bol.com, Mirjam Scholten: 'Deze goeroe en BN'er beschrijft zijn relatie met zakenvrouw Gitta. Na twee gestrande huwelijken vond hij nu de liefde. Onbekommerd vertelt hij wat ze samen beleven, in een wereld van glitter en glamour, van duur shoppen, dineren en uitgaan. Bizar is de spontane en mislukte actie van de twee om naar een ebolagebied te gaan om daar – op hun voorwaarden – te helpen. Er zijn veel foto's opgenomen, helaas klein en onduidelijk. Gitta's plotselinge dood maakte een einde aan de idylle. Aan het slot van het boekje staat onder meer dat een man moet luisteren naar zijn vrouw en dat de goeroe dat van Gitta heeft geleerd. Er komt ook een jeugdtrauma naar boven. Het is allemaal wat warrig. Het proza is weinig fijnzinnig en bevat slecht geplaatste do's & don'ts. Het boekje kan aardig zijn voor fans, maar weten ze wel of alles waar is? Gitta deed gymnasium, maar komt weinig ontwikkeld over. Ze heeft vliegangst, maar vliegt niettemin vrolijk de wereld rond. Wat geschreven staat over haar gezondheid, strookt niet geheel met hetgeen de auteur na haar dood publiekelijk vertelde.'

<http://www.ad.nl/show/emile-ik-heb-eerbetoon-aan-gitta-echt-zelf-geschreven~a35dd1b3/>