

Nabila Sharma (vert. Henny van Gulk): 'Genadeloos' Het hartverscheurende verhaal van een gestolen onschuld. Uitgeverij de Boekerij, Amsterdam 2013. ISBN 9789022572467 (Seksueel Misbruik/Allochtonen/ED)

Soort boek/Ziekte/stijl:

<http://www.boekerij.nl/nl/p4c6e861eb9b5c/12158/genadeloos.html> : 'Als Nabila Sharma zeven jaar oud is, begint haar religieuze opleiding in de moskee. Al snel geeft haar imam haar een voorkeurspositie, wat haar in de ogen van haar leeftijdgenootjes tot zijn lievelingetje maakt. Wat zij echter niet weten is dat Nabila noodgedwongen veel meer is dan alleen maar zijn favoriete leerlinge.

Nabila gaat door een hel: elke keer als ze alleen met de imam in de moskee is, een plek die veilig zou moeten zijn, wordt ze door hem op de afschuwelijkste manieren misbruikt. Daarmee plaatst hij Nabila voor een onoplosbaar dilemma. Iedereen respecteert de imam, dus tot wie zou zij, een machteloos meisje, zich moeten wenden voor hulp?

Als alles uiteindelijk uitkomt, hoopt Nabila op gerechtigheid, maar er gebeurt helemaal niets. Gekwetst en gedesillusioneerd maakt Nabila zich met veel pijn en verdriet los van haar familie, om er daarna achter te komen dat haar ouders uit zijn op eerwraak: iedere zichzelf respecterende moslim mag haar ombrengen, omdat ze de goede naam van haar familie te grabbel heeft gegooid. Ze weet dat ze, om in het reine te komen met haar verleden, alles in het werk moet stellen om de imam veroordeeld te krijgen.'

Boek van 286 pagina's.

Over de schrijfter: Nabila Sharma groeit op in Engeland en komt uit een Pakistaans-islamitisch gezin met een hardwerkende vader en moeder en met vier oudere broers. Zie ook: <https://www.facebook.com/nabila.sharma.5> en <http://sellyourstoryuk.com/2012/05/24/author-spot-nabila-sharma/>

Citaten:

http://www.boekerij.nl/data/docman/15340_50c86c43d3312_Sharma%20Genadeloos%20BOL.pdf

Recensies/Extra:

<http://boekenkast.jimdo.com/recensie-genadeloos-nabila-sharma/>

Bol.com, H. Kok: 'Autobiografisch verhaal van een meisje dat vanaf haar zevende tot haar twaalfde jaar wordt misbruikt door een imam. (...)Het boek boeit tot en met het uitkomen van het misbruik. De beschrijving vanuit het perspectief van het kind is sterk en invoelbaar: hoe ze geen uitweg ziet uit het misbruik en de gevolgen ervan – automutilatie, stil en teruggetrokken. Goede aanvulling op de ervaringsliteratuur over seksueel misbruik vanwege de islamitische context waarbinnen het plaatsvindt. Het boek is geschikt voor een breed publiek.'

'Soms moet een verhaal gewoon verteld worden.' *Opzij*

<http://www.birminghammail.co.uk/news/local-news/midlands-woman-tells-how-sexually-1753440>