

Danielle van Bakel: 'Mijn leven is een sportveld' Uitgegeven in eigen beheer 2013.
ISBN 9789462281776 (Kanker/Ziekte van Kahler.PO) Zie ook
www.mijnleveniseensportveld.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Covertekst: 'In *Mijn leven is een sportveld* opent Daniëlle van Bakel de schatkist van haar leven. Haar voorliefde voor dialoog en delen met mensen zet zij om in een autobiografie met een lach en een traan. Realistisch beschrijft zij de passies in haar leven: sport en reizen. Ook de ernstige ziekte van haar partner en het emotionele proces van loslaten komen aan bod.

Vaker dan haar lief is, heeft Daniëlle de afgelopen jaren gezegd: "Er is zoveel gebeurd in mijn leven. Daar kan ik wel een boek over schrijven!" Mensen om haar heen dringen voorzichtig aan en zeggen lachend: "Een boek schrijven, dat vinden we écht iets voor jou. Zet je levenservaringen, sportcarrière, reizen en dromen op papier. Laat ons ervan meegenieten!" Eigenlijk is het schrijven van een boek haar stille droom. Dus gaat zij in 2012 voortvarend aan de slag en een jaar later ziet *Mijn leven is een sportveld* het licht. Daniëlle draagt haar boek op aan de liefde van haar leven en aan alle sterke vrouwen van de wereld.' Boek van 147 pagina's met voorwoord van Hans van Breukelen.

Over de schrijver:

Danielle van Bakel's grote liefde was Sophie Grenda die in 2010 stierf aan de gevolgen van de ziekte van Kahler. Met haar giften hoopt Danielle van Bakel bij te dragen aan verbetering van bestaande therapieën, o.a. door giften te geven aan het Radboud oncologiefonds.

Recensies/Extra:

https://www.facebook.com/MijnLevenIsEenSportveld?ref_type=bookmark
<https://www.youtube.com/watch?v=l7nHgmka4nQ>