

Eunike Staakman- Scheffer: 'Parkin'zonnetje in huis' Uitgegeven in eigen beheer, Den Haag 2011 (Ziekte van Parkinson/Aftakeling/Evenwicht/Goed leven/ED)

En

Eunike Staakman- Scheffer: 'Ongeneeslijke verhalen...' Uitgegeven in eigen beheer, Den Haag 2013. ISBN 97890818629 12 (Ziekte van Parkinson/Aftakeling/ Evenwicht/ Goed leven/ ED)

De boeken zijn te bestellen via eunikestaakman@hotmail.com.

Soort boek/Ziekte/Stijl:

In deze boeken schrijft Eunike Staakman- Scheffer verhalen over het dagelijkse leven met 'tante P' zoals zij haar ziekte van Parkinson noemt. Ze schrijft in haar verhalen haar leven, vreugde, verdriet, vakantie, reizen met het openbaar vervoer en allerlei andere situaties. Want ze heeft de ziekte, ze is het niet.

Over de schrijfster:

Zie: <https://www.linkedin.com/in/eunike-staakman-scheffer-51b59452>

Recensies/Extra:

<http://www.riateeuw.nl/portfolio-eunike-staakman.html>

'(...)In haar boek noemt Eunike de ziekte van Parkinson 'P.' en ze typeert het als een lastige tante waarmee ze zit opgescheept. Op die manier identificeert zij zich niet met haar ziekte. 'Ik heb de ziekte, maar ben deze niet,' verklaart ze, 'P. zit altijd op m'n lip en probeert me te koeioneren, maar dat wil ik niet. Zij is bij mij komen wonen, maar ik blijf de dingen toch doen op mijn manier. Als ik op vakantie ga, zeg ik tegen haar 'je mag best thuisblijven hoor'. Maar dat doet ze niet. Kortgeleden zijn we een paar weken naar Mallorca geweest. Daar ging het buitengewoon goed met me, het was een prima vakantie. Erik en ik zeiden tegen elkaar 'Nou, P. vindt Mallorca vast heel erg leuk.'

<https://perspectief.uwv.nl/boeken/ongeneeslijke-verhalen> '(...) Je kunt kiezen tussen zielig zijn en gewaardeerd worden. Je kunt zelfs kiezen of het een rotziekte is of dat jij er eigenlijk best mee kunt leven', sluit Eunike haar voorwoord af. Haar verhalen over 'P' zijn herkenbaar voor andere patiënten, verzorgers en hun naasten. (...)'