

Desireé Pardon: 'Dankbaar en blij zijn wij...' Uitgegeven in eigen beheer, Zoeterwoude 2015. ISBN 9789009289526 Zie ook: www.dankbaarenblijzijnwij.nl (Aangeboren afwijking/ MCG/ Verstandelijke beperking/ Autisme/Bejegening/ Rouw/Emoties/ PO)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Covertekst: 'Als je zwanger bent dan is je grootste angst dat je kindje niet gezond is. Als je kinderen hebt is je grootste angst om ze te verliezen. Mij overkwam het allebei.

Over mijn leven met en zonder Thomas schreef ik dit boek. In een tijdsspanne van 20 jaar. Openhartig en ongecensureerd. Over mijn zoektocht naar goed moederschap, geluk, acceptatie. Over mijn verdriet, boosheid, onmacht en angst. Over mijn strijd voor een goed leven voor mijn zoon en voor mijn gezin. Over afscheid en rouw. En bovenal over mijn alles overstijgende liefde voor dit bijzondere kind.' Thomas overleed toen hij 20 jaar was. Boek van 200 pagina's.

Over de schrijfster:

Desireé Pardon, pseudoniem voor Desiree van Tol, is moeder van drie kinderen en woont in Zoeterwoude. Zij heeft een ambachtelijk leeratelier en maakt voor dit eigen bedrijfje o.a. tassen waaronder herinneringstassen. Zie ook:

<http://www.vousdesirez.nl/> en <https://www.facebook.com/desiree.pardon.5>

Stukje uit het boek:

<http://www.dankbaarenblijzijnwij.nl/>

Recensies/Extra:

<http://www.dankbaarenblijzijnwij.nl/>