

Arjen Lievers: 'Wessel' Twee broers, twee zoektochten. Een naar genezing en één naar de waarheid. Uitgeverij MLI, Aalten 2016. ISBN: 9789082419504 Zie ook: <https://www.heelbewust.com/uitgeverij-mlj> (Testikelkanker/ Darmkanker/ Zaadbalkanker/ Rugklachten/ Medicijnverslaving/ Hartaandoeningen/ Spiritualiteit/ Alternatief/ PO/ED)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Zoektocht van Arjen Lievers die net als zijn broer Wessel opgroeide in een vergadering van gelovigen. Wanneer Wessel sterft aan de gevolgen van uitgezaaide testikelkanker vraagt Arjen Lievers zich af waarom zijn broer gestorven is. De reguliere gezondheidszorg geeft hem dat antwoord niet, het geloof hebben zij afgezworen maar Arjen Lievers komt uit op vijf biologische natuurwetten ontdekt door de Duitse arts dr. Ryke Geerd Hamer. Hij beschrijft hoe een zoektocht hem daarnaartoe heeft geleid, mede door de ziekte en dood van zijn broer, zijn rugklachten, medicijnverslaving en andere gebeurtenissen die hem overtuigd hebben van zijn standpunten. Boek van 200 pagina's.

Coverttekst: 'Wessel is een jongen die opgroeit in de vergadering van gelovigen. Als hij volwassen wordt neemt hij afscheid van deze streng christelijke geloofsgenootschap. Hij vindt zijn weg in de wereld en maakt al zijn dromen waar, totdat hij geconfronteerd wordt met kanker. 'Wessel' is ook het verhaal van zijn broer, Arjen, die van dichtbij getuige is hoe Wessel niet terugkeert naar de loopgraven van zijn jeugd, maar het heft juist in eigen handen neemt en daardoor extra jaren krijgt. Het dwingt Arjen tot een zoektocht. Waarom werd hij ziek? En waarom werd hij niet meer beter? De antwoorden die Arjen vindt maken 'Wessel' tot een boeiend en bijna ontluiserend boek, dat uiteindelijk gaat over twee vrienden die een vrije val maken, naar een andere wereld dan die van u.'

<http://www.arjenlievers.nl> : 'Tijdens mijn zoektocht naar antwoorden op de ziekte en het overlijden van mijn broer Wessel stuitte ik op een totaal andere medische basiskennis, samengevat in vijf biologische natuurwetten, ruim 30 jaar geleden ontdekt door de Duitse arts dr. Ryke Geerd Hamer. Door het verhaal van Wessel te vertellen hoop ik te bereiken dat úw zoektocht niet hoeft te beginnen door het lot, maar door het lezen van een boek.'

Over de schrijver:

Arjen Lievers is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij studeerde filosofie is zelfstandig ondernemer en houdt van sporten.

Zie ook: <http://www.arjenlievers.nl/statement/>

Citaten:

Pag.134: 'Vooral de nachten waren een hel. Het was met milde klachten begonnen, maar het werd steeds erger. Na een jaar wist ik bijna niet beter meer. De pijn in mijn onderrug was chronisch geworden.'

Inkijken:

<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://encoin1lr.blob.core.windows.n>

[et/cb4/9789082419504I.pdf&pid=explorer&a=v&chrome=false](#)
Voorwoord: <http://www.arjenlievers.nl/voorwoord/>

Recensies/Extra:

<http://www.arjenlievers.nl/uit-de-kast/>

<http://www.hoedegeesthetlichaamaanstuurt.nl/>