

Peter Muyshondt en Han Zinzen: 'Broers waren we' Uitgeverij Vrijdag, 2015. ISBN 9789460013218 (Verslaving/Drugsverslaving/PO) Zie ook: www.uitgeverijvrijdag.be

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Coverttekst: 'Broers waren we is het verhaal van Tom en Peter Muyshondt, twee broers uit een doorsnee middenklassengezin. Op zijn veertiende ging Peter naar de Cadettenschool, volgde daar een militaire opleiding, werd rijkswachter en is nu hoofdcommissaris bij de geïntegreerde politie. De levensloop van Tom ging 180 graden de andere kant uit. Hij haalde vandalenstreken uit, gebruikte hasj en speed, pleegde kleine overvallen, kwam in aanraking met heroïne en verzeilde in een neerwaartse spiraal tot hij stierf aan een overdosis op 22 juli 2006.

Broers waren we is een zoektocht. Niet naar redenen en oorzaken. Niet naar verschoning of verontschuldiging. Het is een zoektocht naar de mens achter de junkie en de crimineel, en naar de mens achter de politieman die geconfronteerd wordt met wat de wet van hem vereist en zijn geweten. Het is een zoektocht naar hoe we in onze samenleving omgaan met mensen die niet in de rijd passen en buiten de lijntjes kleuren. En misschien is het wel een zoektocht naar hoe we met zulke mensen kunnen omgaan. Het is een zoektocht naar Tom en hoe hem de waardigheid terug te geven die hij verdiende.'

Over de schrijvers:

Peter Muyshondt, zie <https://be.linkedin.com/in/peter-muyshondt-ob399b10>

Han Zinzen, zie: <https://hanzinzen.wordpress.com/about/> en <https://www.facebook.com/pages/Han-ME-Zinzen/157451117790852> en <https://hanzinzen.wordpress.com/>

Recensies/Extra:

<http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-schilde/-ik-was-te-veel-flik-en-te-weinig-broer-a2438730/>

<http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/09/14/hoe-en-waar-je-terecht-komt-in-het-leven-hangt-af-van-toeval>

C. Vandenbroucke: 'De broers Peter en Tom ontvluchten op jonge leeftijd het ouderlijke huis waar een autoritaire vader en een psychotische zuster het dagelijkse leven moeilijk maken. (...) Het verhaal behandelt chronologisch gelijklopend beide broers. Deze persoonlijke biecht van de politieman over een stuk gelopen broerrelatie komt hard aan. Hij vraagt zich, terugkijkend, af of hijzelf meer had kunnen doen, maar trekt het open naar een breder perspectief. Is verslaving een zwakte of een ziekte? Wat had de maatschappij nog meer kunnen doen? Is de huidige aanpak wel de goede? Het boek kan een aanzet zijn tot een breder maatschappelijk debat.'

