

Onze Nieuwe Toekomst/ De Musketers: 'Eén voor allen, allen voor Eén' Samen strijden voor onze rechten als mensen. Onze Nieuwe Toekomst en Uitgeverij Garant, Antwerpen-Apeldoorn 2002. ISBN 9044113402 Zie ook: <http://www.ont.be/wat-doen-we/projecten/> (Verstandelijke beperking/ Vernieuwende patiëntvriendelijke ideeën/ED/AG)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Zie: <http://www.ont.be/>

Een al wat ouder boek van 189 pagina's gemaakt door mensen die bezig zijn met 'Onze Nieuwe Toekomst'. Dat is een beweging van en voor mensen met een verstandelijke beperking. In dit boek staan verhalen van hen en hun coaches over hoe zij zich inzetten als Musketeer voor hun wensen.

Hoe wordt je musketeer?

Wij noemen onszelf soms "musketiers".

Maar hoe word je dat ?

Musketeer worden doe je in 6 stappen. Hieronder kan je die lezen. Bij elke stap hoort een tekening. Zie: <http://www.ont.be/wat-doen-we/projecten/musketiers/>

Een ontroerend mooi boek met veel wijze lessen.

Over de schrijvers:

Onze Nieuwe Toekomst is een beweging van en voor mensen met een verstandelijke beperking.

We willen met onze beweging vooral laten zien dat we mensen zijn met eigen mogelijkheden.

We willen het onrecht bestrijden en onze mensenrechten verdedigen.

Wat is belangrijk binnen Onze Nieuwe Toekomst vzw?

* We weten heel goed wat we goed kunnen.

* We weten heel goed wat we niet goed kunnen.

* We vragen zelf ondersteuning aan andere mensen en aan elkaar.

* We willen gezien worden als sterke mannen en vrouwen.

Lees hun verhalen in het boek.

Citaten:

Pag.15 (voorwoord Geert van Hove): 'Voor zij die het (nog) niet mochten geloven:

-ze kunnen wél in een groep samenwerken

-ze kunnen wél luisteren naar elkaars verhaal

-ze kunnen wél de vragen stellen die nodig zijn om iemand zijn/haar verhaal te laten vertellen

-ze hebben wél een verhaal te vertellen

-ze kijken wél kritisch naar datgene wat er in hun leven en in de wereld gebeurt

-ze kunnen wél iets leren van elkaar

-ze kunnen wél iets afwerken

....

Wél wél wél wél wél wél wél wél...

Als iemand in de bergen zoveel keren het woordje wél roept dan neemt de echo het woord mee en laat het lang verder klinken.'

Pag.19: 'Al zijn wij mensen met een handicap, we zijn niet onmondig. We willen buiten komen in de wijde wereld.'

Pag. 74: 'Mijn vriend kan niet lezen. Hij kan niet goed volgen. Hij is daar beschaamd voor. Dan zeg ik dat hij zich daar niet voor moet schamen. Ik zal hem wel helpen.'

Pag. 163: 'Ik woon bij Patrick. Wij wonen al lang samen, al 12 jaar. Vroeger zaten we in een heel grote instelling. Alletwee daar.'

Pag.183: 'Ik heb geleerd om meer kennissen te maken. Ik heb hier en daar iets opgestoken.'

Extra:

ONT vindt het belangrijk om nieuwe mensen te leren kennen.

We willen hen informeren over ONT en wat wij belangrijk vinden.

We vinden het belangrijk dat mensen hun mening kunnen zeggen.

We willen dat ze dingen kunnen ONTdekken.

We willen dat ze voor hun rechten opkomen.

Wij willen dat mensen met een beperking als evenwaardig bestempeld worden.

Daarom doen we [projecten](#), organiseren we [ONTdekkingsdag](#) en geven we [workshops](#).