

Recensent: Yvonne Vinke

Martin Bos: “Mijn opa is een boef, maar wel een hele liefde!”. Uitgeverij Boekscout, september 2016. ISBN 9789402238748 (Alzheimer/ Dementie/ Familieverhoudingen/ AG). Zie ook www.boekscout.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

In dit 80-pagina's lange boek schrijft Martin Bos vanuit het perspectief van de jonge Sjakie. De opa van Sjakie, Sjaak, heeft de ziekte van Alzheimer. Het boek is niet compleet waargebeurd, maar Martin heeft tijdens het schrijven wel uit zijn eigen ervaringen geput. Hierbij heeft hij de herinneringen aan de tijd dat zijn opa en oma bij hem inwoonden gecombineerd met herinneringen aan zijn eigen streken vroeger.

“Nadat oma Sjaan plots is gestorven, lijkt opa Sjaak steeds vaker de weg kwijt te zijn en doet hij ‘stoute dingen’. Hierdoor wordt Sjakie geplaagd met de opmerking dat zijn opa een boef is. Als opa echt de weg kwijt is en spoorloos verdwenen is, gaat ook Sjakie op zoek naar opa. *Mijn opa is een boef* vertelt, vanuit het perspectief van kleinzoon Sjakie, het verhaal van een opa die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Een ontroerend verhaal voor jong en oud!” - Samenvatting www.boekscout.nl

Over de schrijver:

Martin Bos geeft aan geen idee gehad te hebben over waar het verhaal moest beginnen en hoe het zou eindigen. In plaats van dat hij van tevoren een rode draad bedacht, is hij gewoon begonnen met schrijven. De illustraties in het boek zijn door Martin zelf gemaakt.

“De leeftijd van Martin Bos (58) kan worden beschouwd als ‘te groot voor de kinderzakdoek en te klein voor het tafellaken van opa en oma’ maar daardoor is hij in staat zich te verplaatsen in zowel het kind als de opa. Martin Bos is getrouwd en vader van twee prachtkinderen. Als onderwijzer heeft hij geleerd hoe belangrijk het verhalen-vertellen is. *Mijn opa is een boef, maar wel een hele liefde!* is een ontroerend en grappig verhaal. Lekker puh!” – www.boekscout.nl

Wat viel op:

Ondanks dat Martin Bos momenteel 58 jaar oud is weet hij zich goed te verplaatsen in de denkwijze van een kind. Zo staat er bijvoorbeeld een stukje in het boek over dat Sjakie een jongen heeft geslagen. Die jongen komt samen met zijn moeder bij Sjakie thuis. De moeder geeft aan dat de neus van haar kind net niet gebroken is, maar dat dit voor hetzelfde geldt wel zo had kunnen zijn. Hierop geeft Sjakie aan dat hij niet veel van ‘hetzelfde geldt’ had omdat hij net een speelgoedauto had gekocht. Echt een typische denkfout die een kind zou kunnen maken, maar waar je als volwassene niet altijd bij stilstaat.

Citaten:

Blz. 5: “Op school had ik het ook al gehoord, dat mijn opa een boef is. Maar dan stiekem-fluisterend: “Zijn opa..., da’s een boef!” Toen moest ik daar in de klas dus de hele tijd aan denken en kon ik niet goed opletten. Dat móet ik wel, goed opletten, want ik ben niet zo slim. Tenminste dat heeft de juffrouw gezegd tegen mijn papa en mama. En die hebben dat dan de volgende dag tegen mij verteld. “Het is een dromertje. Dat zie je vaak als kinderen het niet goed kunnen volgen. Dan haken ze af en dromen weg,” dat had ze gezegd. En ik háák helemaal niet af!! De *trutjuffrouw*!!!

Blz. 24: “Papa zei toen die ene keer tegen mama dat oma hem had verteld dat opa soms anders doet dan normaal. Hij had zich een keer staan scheren met een mesje en hij had tandpasta in plaats van scheerschuim op zijn gezicht gedaan. De laatste tijd scheert opa zich met een elektrisch scheermes want dan snijdt ie zich niet zo vaak meer in zijn wang of hals, met al dat dunne bloed. Opa heeft pilletjes. Eén daarvan is voor dun bloed. Ik wist niet dat je dik bloed hebt en dun.”

Blz. 51: ““Potver...nonde...”, zei papa ook nog maar toen kreeg hij van oom Koos een stomp tegen zijn arm. Ik denk dat ook Koos niet wilde dat zijn broer, mijn papa, al die ‘zogenaamd’ stoute woorden zei. En al helemaal niet op een kerkhof. Ik ken eigenlijk best al wel veel stoute woordjes. Sommige zijn erg grappig. ‘*Bolleke Petvet*’ vind ik de allerleukste. Die hoorde ik van Dylan op school toen hij met Mees ruzie had. Mees is best wel dik. Dylan en Mees zitten in groep 8.”

Recensies/Extra:

Review op www.boekscout.nl:

- 5/5. Een geweldig kinderboek!! - Koen

Op de volgende website staat een stuk geschreven over het boek van Martin bos: <http://internetbode.nl/breda/martin-bos-brengt-eerste-boek-306280> . Hierin wordt onder andere verteld wat het verhaal achter het verhaal is, wordt kort het boek beschreven en is te lezen dat het boek voor zowel jong als oud is. “Hoewel Bos het als kinderboek heeft geschreven, wordt het ook positief ontvangen door het oudere publiek”.