

Carli Biessels: 'Ik moet je iets belangrijks vertellen' Uitgeverij Tobi Vroegh, Amsterdam 2016. ISBN 9789078761549 (Depressie/Post natale depressie/Kind en ouders/Familieverhoudingen/Emoties AG) Zie ook: www.tobivroegh.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Een kinderboek over depressie van 87 pagina's waarin Carli Biessels voor kinderen vanaf tien jaar beschrijft hoe Lotte bij de tante van Nes komt te wonen wanneer haar moeder opgenomen moet worden vanwege een depressie. Nes weet deze achtergronden niet, maar krijgt het langzaam maar zeker van Lotte zelf te horen. Ze is een luisterend oor voor Lotte en steun bij het verwerken van haar verleden en verdriet. Met illustraties van Marije Tolman.

Covertekst: 'Nes heeft haar eigen plekje bij tante Cora en oom Ron. Dan komt opeens Lotte daar wonen. Ze is mager en bleek, alsof ze lang op een koud station heeft gestaan. Waarom kan ze niet meer thuis zijn? Beetje bij beetje laat Lotte iets los. Samen met Nes in het grote zolderbed, vertelt ze verhalen. De pelikaan verlangt naar vroeger, de uil roept in de nacht. Nes luistert. Een moeder die haast bevroren lijkt. Gelukkig weet de ibis hoe je moet troosten.

Over de schrijfster:

Carli Biessels (1936-2016) woonde in Nijmegen, schreef in totaal twaalf kinder- en jeugdboeken waarvoor zij diverse prijzen kreeg. Zij stierf op 16 september 2016, terwijl bij de uitgever Tobi Vroegh de laatste hand werd gelegd aan dit boek. Ze studeerde pedagogiek, werkte in de kinderpsychiatrie en in een orthopedagogische instelling en debuteerde pas met kinderboeken schrijven toen zij 62 jaar was. Zie ook: <http://www.letterenfonds.nl/nl/entry/1439/carli-biessels-1936-2016>

Wat viel op:

De schrijfster geeft goed weer hoeveel werelden van kinderen kunnen verschillen en hoe ze elkaar kunnen steunen, hoe belangrijk luisteren daarbij is en hoe moeilijk dat kan zijn. Gevoelens van jaloezie die er aanvankelijk bij Nes zijn komen ook aan bod en langzaam maar zeker gaat Lotte meer vertellen, wordt haar achtergrond, de band en het leven dat ze bij haar moeder had beschreven. En... Nes en Lotte worden vriendinnen.

Citaten:

Pag.16: 'Was het leuk bij je tante?'

'Ging nogal,' bromt Nes.

'Hoezo?' Ginie buigt voorover, een teken dat ze scherp luistert.

Er komt een meisje daar wonen.'

Pag.40: 'Nes zit stokstijf. Ze probeert het zich voor te stellen, een moeder die verschrikkelijk ziek wordt doordat ze een baby krijgt.'

Pag.70: 'Maar Lotte strekt haar benen voor zich uit. 'Ik vind het fijn als je luistert, Nes. Het helpt.'

Nes krijgt een blij schokje.

Lotte zucht. 'Want ik vind het best moeilijk om over deze dingen te praten.'

Recensies/Extra:

<http://www.dekkervdvegt.nl/?agenda=zaterdag-29-oktober-presentatie-moet-iets-belangrijks-vertellen> (...) Zij wil met dit bijzondere verhaal kinderen ook iets vertellen over psychische problemen en over gewone mensen die daaronder gebukt gaan. Het zijn werelden die je 'normaal' niet kent, waarover de tienjarige hoofdpersoon Nes vertelt.