

Myrthe van der Meer: 'Pien en de spoken' Uitgeverij van Goor/Unieboek-Spectrum, Houten/Antwerpen 2016. ISBN 9789000348497 (Depressie/Kind en ouders/Emoties/AG)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Voorleesboekprentenboek voor 6-8 jarigen, geschreven en geïllustreerd door een ervaringsdeskundige, met vijf verhalen over Pien die met haar ouders en zussen in een groot kasteel woont. Haar moeder is de koningin, en heeft last van depressie, ziet volgens Pien spoken. Pien gaat de spoken van haar moeder te lijf, en put daarbij uit de troostervaringen die ze zelf kent.

Covertekst: 'Pien is dol op problemen. Het liefst lost ze die allemaal op. Want met de oplossingen van Pien komen er altijd weer nieuwe problemen bij!

Pien is superstoer, net als haar moeder. Samen met mama en Pony gaat ze vaak op avontuur. Op een dag kunnen Pien en Pony mama niet vinden, dus gaan ze haar zoeken. Als mama in de put zit, dan halen ze haar er weer uit. En spoken in het hoofd? Daar weten Pien en Pony wel wat op! Maar welke oplossing ze nu ook verzinnen, mama komt niet uit bed. Wat is er toch met haar aan de hand?

Een ontroerend voorleesboek over het stoerste meisje ter wereld en haar depressieve moeder.'

Over de schrijfster:

Myrthe van der Meer (pseudoniem) schreef de bestsellers PAAZ en UP over haar opnames in een psychiatrische kliniek en haar eigen worsteling met depressies. PAAZ won diverse prijzen en wordt verfilmd. *Pien en de spoken* is haar eerste kinderboek. Zie ook:

<https://www.patientervaringsverhalen.nl/?id=2618&pagina=Boek&keyword=PAAZ> en https://www.patientervaringsverhalen.nl/images/abook_file/18855.pdf

Recensies/Extra:

Bol.com, Hannelore Rubie: '(...). Als blijkt dat mama in de put zit, maakt Pien vleermuislampjes om haar te zoeken. Als mama in bed ligt en last heeft van spoken in haar hoofd, gaat Pien op zoek naar beren die de spoken kunnen verjagen – net als Pien's knuffelbeer eerder bij haar deed. Als de beren eindelijk weg zijn (mét een hapje butlerbil!) heeft mama last van nachtmerries. En Pien weet het zeker: daar helpt een glaasje water tegen – maar zeeën van water...? (...) Prachtig voorlees(prenten)boek van een ervaringsdeskundige, rijk van taal en woordgrapjes, met kleurige tekeningen, die net als Pien, vol humor zitten. Ieder die al jong te maken krijgt met een depressieve moeder (ouder), verdient een Pien – wat een troost! (...)'

<http://www.ggznieuws.nl/home/paaz-schrijfster-myrthe-van-der-meer-schrijft-kinderboek-over-depressie/>