

Recensente Yvonne Vinke:

Geerdt Machiels: 'Al te gek' Psychose tussen brein en samenleving. Uitgeverij Lannoo, Tielt 2016. ISBN 9789401437707 (Psychiatrie/ Psychose/ Stigmatisering/ Vernieuwende patiëntvriendelijke ideeën/ AG) Zie ook: www.lannoo.com

Soort boek/Ziekte/Stijl:

<http://www.sad.be/tegek/node/271>

'Geerdt Magiels geeft inzicht in de problematiek van psychose en van mensen die psychisch afwijken van de 'norm'. Aan de hand van gesprekken met specialisten-psychiaters en onderzoekers, zoals Erik Thys, Marc De Hert en Inez Germeys schetst hij de lange weg die de voorbije decennia is afgelegd op het vlak van onderzoek, behandeling en sensibilisering. Maar hij stelt ook kritische vragen over het blijvende stigma dat op psychische problemen rust, ontmaskert hardnekkige misverstanden en toont haarfijn aan waar wij als maatschappij tekortschieten.' Boek van 288 pagina's.]

Covertekst: "Een kwart van alle mensen krijgt vroeg of laat te maken met psychische problemen. Het zijn hallucinante cijfers. En toch weten we als individu en als maatschappij gek genoeg nog altijd niet hoe we om moeten gaan met mensen die afwijken van de norm.

Bioloog en filosoof Geerdt Magiels vertrekt vanuit de problematiek van psychose, als uitgangspunt voor een verregaand onderzoek van hoe mensen met psychische problemen vandaag nog altijd in een verdomhoekje terecht komen. Aan de hand van gesprekken met specialisten-psychiaters en ervaringsdeskundigen schetst hij de lange weg die de voorbije decennia is afgelegd op het vlak van onderzoek, behandeling en sensibilisering. Maar hij stelt ook kritische vragen over het blijvende stigma dat op psychische problemen rust, ontmaskert hardnekkige misverstanden en toont haarfijn aan waar wij als maatschappij tekortschieten.

Als dit boek één ding duidelijk wil maken, is het dat gekte in een klein hoekje schuilt en dat we er allemaal van kunnen leren. Of zoals journaliste Malou van Hintum schreef: 'Als we allemaal honderd procent normaal waren, dat zou pas écht gek zijn.'

Over de schrijver:

<http://www.lannoo.be/al-te-gek> : 'Geerdt Magiels is bioloog en filosoof. Hij schrijft en praat over wetenschap, kunst en kennis, biologie, breinen en gedachten. Zijn stem is te horen op Radio 1 en hij schrijft onder meer in de *Standaard der Letteren*. Hij is ook auteur van diverse boeken. Hij is al vele jaren verbonden aan Het MisVerStand, een organisatie die de heersende misverstanden en vooroordelen over mensen met psychische problemen en hun behandeling wil bestrijden.'

Op zijn linkedin profiel geeft Geerdt aan dat hij met nieuwsgierigheid naar 'the wild' en de wereld waarin we leven kijken. Hierdoor wordt hij geleid van geneeskunde en gezondheid naar gezondheidszorg, van kunst naar wetenschap en van breinfilosofie naar het culinaire. Hij geeft aan dat moeilijke onderwerpen niet bestaan, maar moeilijke teksten wel en dat hij probeert deze niet te schrijven. -

<http://be.linkedin.com/in/geerdtmagiels>

Geerdt Magiels geeft ook met regelmaat lezingen, onder andere over psychoses.

Wat viel op:

In het boek van Geerdt Magiels wordt uitgebreid gesproken over de psychiatrie, en dan met name over psychoses. Hierin geeft Geerdt niet alleen praktische informatie, hij probeert ook de pijnpunten in de psychiatrie bloot te leggen en met patiëntvriendelijkere ideeën te komen.

Citaten:

Blz. 54: “Met een psychische stoornis sta je snel aan de zijlijn. Het spel gaat zonder jou verder. Weer meedoen wil zeggen dat je met anderen samenspeelt. Dat klinkt mooi, maar is niet zo eenvoudig. Zeker als je lange tijd opgenomen bent geweest, is de kloof met de samenleving groot en moeilijk overbrugbaar. Hoe je weer aan de overkant kunt komen, is voor iedereen anders. De een begint voorzichtig weer mee te zingen in een koor, een ander gaat weer naar de kaartclub, weer een ander neemt voorzichtig weer het werk van vroeger op, of doet vrijwilligerswerk, schrijft een blog, maakt weer de dagelijkse wandeling met de hond en heeft contact met andere wandelaars. Het geeft structuur aan het leven, je ontmoet mensen, je voelt je nuttig. Het zijn de kleine dingen die zin geven aan het leven, die je een doel geven om voor op te staan en de moed om verder te gaan. Wensen en doelen zijn als hout voor vuur, ze doen de vlam van de hoop oplaaien.”

Blz. 138: “Chadwick worstelt met de wereld. Hij voelt zich dikwijls alsof hij met een kleine zaklamp door een pikdonkere stad loopt. Het gecumuleerde effect van al die jaren van uitgelachen en afgewezen worden breekt nu door de dijk van zijn ratio. Al zijn hele leven hoort hij mensen achter zijn rug zeggen ‘homoseksueel’ of ‘sissy’. De hele buurt weet ervan. Nu blijkt dat het hele land het weet. Hij hoort op de radio een dj een grap maken over ‘een cherubijntje’. Chadwick had dat woord zelf nog net gebruikt in een brief aan een vriend. De brief moet in andere handen terechtgekomen zijn, het was nu nationaal nieuws. Zo was het leven, zijn inschattingsvermogen van waarschijnlijkheden crashte.”

Blz. 197: “Het aantal gedwongen opnames neemt toe, maar naar de verklaring voor deze toename is het gissen. Toenemend middelengebruik kan een factor zijn. Het is zeker ook een gevolg van een defensieve reflex in de geneeskunde. Men wil geen fouten maken en is bang voor juridische veroordeling voor het niet-verlenen van hulp aan iemand in nood. Een andere hypothese is dat de stijging maatschappelijke tendensen weerspiegelt. Zo werden honderd jaar geleden mensen met afwijkend, storend gedrag of impulscontroleproblemen gewoon opgesloten. Vandaag luisteren we naar die mensen, onderzoeken en behandelen we ze. Tegelijkertijd worden we minder tolerant voor geweld. Kinderen een tik geven is strafbaar. Partnergeweld wordt steeds minder aanvaard. Dat is een positieve ontwikkeling, maar zij schept ook de verwachting dat de psychiatrie alle gedragsproblemen kan oplossen of voorkomen.

Inkijken:

<http://www.lannoo.be/sites/default/files/generated/images/book/cover/97894014377>

[07.jpg](#)

Recensies/Extra:

<http://www.sad.be/tegek/>

<http://www.sad.be/tegek/node/271>

‘Geerdt Magiels geeft inzicht in de problematiek van psychose en van mensen die psychisch afwijken van de 'norm'. Aan de hand van gesprekken met specialisten-psihiatrs en onderzoekers, zoals Erik Thys, Marc De Hert en Inez Germeys schetst hij de lange weg die de voorbije decennia is afgelegd op het vlak van onderzoek, behandeling en sensibilisering. Maar hij stelt ook kritische vragen over het blijvende stigma dat op psychische problemen rust, ontmaskert hardnekkige misverstanden en toont haarfijn aan waar wij als maatschappij tekortschieten.’

<http://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/documents/activities/PERSBERICHT%20PROJECT%20TE%20GEK.pdf>

<http://www.humo.be/tags/436389/geerdt-magiels>

Geerdt Magiels heeft onder andere het boek “Ingewikkeld” geschreven. Hier is ook een documentaire van gemaakt. De trailer is te vinden op:

In het volgende artikel is een stuk te lezen van Geerdt Magiels, wat gaat over psychoses:

<https://www.weliswaar.be/tussen-droom-en-werkelijkheid>