

**Orgaandonatie..... ja.....of..... nee..... ik ben geraakt door de discussie en de heftigheid ervan.....**

Babette Blom

Het afstaan van je organen. Deze week kwam een wetsvoorstel van uw partij door de tweede kamer. Een voorstel waarbij iedereen mag aangeven of je wel of geen donor wil zijn. Geef je niets aan, dan ben je orgaandonor. Mijne eerste reactie 'ja', wat fijn. Wat fijn voor al die mensen die wachten op een orgaan. En na een paar dagen, het thema laat mij niet los, kijk ik er wat genuanceerder naar.

Ik ben zelf voorstander van het afstaan van organen. Van mij mogen ze veel van mijn organen hebben. Helaas zal er geen gebruik van kunnen worden gemaakt, omdat ik borstkanker heb gehad en daarvoor ben behandeld met chemo. Mijn man, dochter, familie, vrienden, daarvan weet ik ook, dat velen van hen met alle liefde hun organen af zullen staan.

Nadat wij zelf anderhalf jaar geleden in de situatie zijn gekomen, dat wij binnen zeer korte tijd moesten besluiten over het wel of niet doneren, ben ik ervan overtuigd geraakt dat je dit gesprek met elkaar moet voeren, voordat de situatie zich voordoet. Voor jezelf je standpunt bepalen, met de naasten om je heen het er over hebben. Je leeft niet alleen op deze wereld, je leeft in verbinding met andere mensen om je heen. Het is een keuze die je voor jezelf en met elkaar maakt, en deelt. En alle antwoorden zijn goed.

Zelf hebben wij in ons gezin er mee te maken gehad. Na het verkeersongeluk van onze 18-jarige zoon, broer en vriend Bart, kregen wij binnen drie kwartier te horen van de artsen, dat het leven van hem niet meer te redden zou zijn. En inderdaad kwam vlak daarna het moment waarop de artsen vroegen hoe wij tegen orgaandonatie aankeken. Beduusd, verwaasd, verdrietig, leefden wij op dat moment in een film. De vraag werd gesteld.....wij keken elkaar aan..... en wij antwoorden 'ja'. Het leek alsof wij boven ons zelf uit stegen, voorbij ons eigen verdriet kwamen, wij opeens helder werden en op een diep niveau met elkaar verbonden waren, en met alle mensen om ons heen. En binnen 30 seconden 'ja' konden zeggen. En op zielsniveau wisten: hij zou het fijn, eervol en betekenisvol hebben gevonden dat hij op deze manier nog mensen zou kunnen helpen.

Toen konden wij nog niet beseffen dat dit besluit ook ons zou helpen de tijd na zijn overlijden. Dat het ons zou helpen de onbeschrijflijke pijn en gemis van het niet meer bij ons zijn van hem, te dragen. Te weten, dat er vijf mensen zijn, die beter zouden kunnen verder leven, met de vitale zes organen van hem. Prachtig.

Ons was het gegeven om dit besluit op dat moment te kunnen nemen. Dat is niet iedereen gegund. Daarom pleit ik er voor, dat mensen, gezinnen, vriendengroepen, dit onderwerp met elkaar tijdig bespreken. Met elkaar het gesprek aangaan, voordat het moment daar is. Wat zou het je brengen, wat zou het ons kunnen brengen, wat zou je daarmee voor andere mensen kunnen en willen betekenen. En een nee is ok, en een ja is ok. Wanneer dit gesprek te voeren, ligt voor iedereen anders..... of dat gekoppeld moet worden aan een moment dat door de overheid wordt bepaald..... ik weet het niet..... ik twijfel.....

Er wordt gezegd door sommige mensen..... al die mensen die zelf niet willen doneren en wel een orgaan willen ontvangen, mochten zij in de situatie komen dat dit nodig zou zijn....dan mogen zij deze niet krijgen.....ik weet het niet. Geef mensen de tijd om te leren, te ervaren, zich bewust te worden van de betekenis van keuzes. Dat kan niet iedereen voordat het moment waarop de keuze gemaakt moet worden, zich aandient. Mensen kunnen veranderen, tot nieuwe inzichten komen, en soms ontstaat dat pas op het moment dat je zelf in die situatie komt waarin je deze keuze te maken hebt. Moet iemand daarvoor gestraft worden, moet iemand daarom geen orgaan mogen ontvangen. Nee, dat vind ik niet.

Geraakt ben ik door alles dat er deze week over dit zo precaire onderwerp gezegd is, de heftigheid van de woorden, de acties die mensen vervolgens zo snel nemen, hoe zal dit voor de wachtenden op de wachtlijsten zijn.....

16 september 2016