

Recensent: Yvonne Vinke

Funda Mijde: 'Niemand vraagt meer waar ik vandaan kom (sinds ik in een rolstoel zit)' Uitgeverij Jurgen Maas, Amsterdam 2016. ISBN 9789491921278 Zie ook: www.uitgeverijjurgenmaas.nl en <http://fundam.nl/> (Bewegingsapparaat/ Dwarslaesie/ Ongeval/ Acceptatie/ Allochtonen/ Bijna-dood ervaring/ Hoop versus realisme/ ED)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

In dit boek van 256 pagina's beschrijft Funda zowel haar leven voor als met de dwarslaesie. Ze schrijft over de lange weg die ze moest afleggen na het ongeluk in 2007, maar ook over haar bi culturele opvoeding en jeugd. Te lezen is hoe Funda haar lichaam weer moet leren kennen en hoe ze haar beperkingen overwint. Ondanks de pijn werkt Funda hard om een doel te bereiken; van Amsterdam naar Istanbul fietsen.

Covertekst: "Funda schrijft openhartig over de lange weg die ze moest afleggen om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden in haar leven; na haar ongeluk, maar ook vroeger, toen ze als dochter van Turkse arbeidsmigranten naar Nederland kwam. Haar heden en verleden komen samen in 2014 wanneer ze een buitengewoon avontuur aangaat: een fietstocht van vierduizend kilometer door acht landen, van Amsterdam naar Istanbul."

Over de schrijfster:

Funda Mijde is in 1961 geboren in Turkije. Tot haar zevende jaar groeide ze hier op, daarna verhuisde zij met haar familie naar Nederland. Funda is actrice en is onder andere bekend van rollen in; *GTST*, *Medisch Centrum West*, *Zeg 'ns AAA*, *Vrouwenvleugel* en de speelfilm *Julia's geheim*. Momenteel treedt ze op met *Funda Draait Door*: <https://zwolsetheaters.nl/programma/funda-draait-door>. Door Funda gemaakte columns die zijn verschenen in *De Telegraaf*, zijn gebundeld in het boek *Algemeen Beschaafd Turks*.

Funda is getrouwd met Ron Miedema. In 2007 werd de taxi waar zij inzate aangereden waardoor zij een dwarslaesie kreeg en in een rolstoel belandde. Zie ook: <http://fundam.nl/wie-is-funda/>

Citaten:

Blz. 22: "In het Turkse ziekenhuis voelde ik me meer dood dan levend. Gekneusde en gebroken ribben, gebroken been, gebroken rug, snij- en schaafwonden op armen, handen en gezicht, gekneusde longen. De pijn is zo overweldigend, zo alom aanwezig, dat heldere momenten worden afgewisseld met hallucinaties. Meteen na het ongeluk op de weg was dat het eerste waarvan ik me bewust werd: pijn. Pas daarna kwam het besef dat ik mijn benen helemaal niet kon voelen."

Blz. 90: "Mijn revalidatiearts was een lange, knappe man, echt zo'n dokter uit een bouquetroman. Hij begroette me vriendelijk en vroeg hoe het met me ging. Ik zei: "Bok, bok, bok." Dat is het Turkse equivalent van "Scheiße, scheiße, scheiße." In het Duits, Spaans en Turks kun je rustig met uitwerpselen smijten als het niet goed met je gaat. Zelfs in het deftige Engeland kan de shit de fan raken, maar in Nederland is 'poepie' een

koosnaampje. Daaraan heb ik nou echt nooit kunnen wennen. Ook de gasvariant is in het Nederlands een uitdrukking van liefde, maar ik heb Ron nooit 'scheetje' willen noemen. Te smerig. Maar je even lekker afreageren en de stront tegen de muren werpen, zit er in Nederland dan weer niet in. Toen ik mijn 'bok' vertaalde, schrok de arts."

Blz. 172: "Kilometer na kilometer op de BerkelBike voel ik meer blijdschap opkomen. Dit is het. Ik ga bewijzen dat ik dit kan. Mijn vader trok van Turkije naar Nederland en zette door, ondanks alle tegenslag, en nu ga ik de omgekeerde route afleggen en mijn obstakels overwinnen. Ik heb weer een doel in het leven. De laatste kilometers terug naar huis merk ik dat ik steeds harder fiets, door de opwindning. Thuisgekomen struikel ik over mijn woorden. Als ik enthousiast ben, hoor ik ook minder goed, dan dender ik door. Er is alleen ruimte voor mijn eigen droom. Maar Ron remt me meteen af. Hij trekt zijn wenkbrauwen op en vraagt hoe ik dat in godsnaam voor me zie, in mijn eentje op de fiets."

Recensies/Extra:

In een artikel van het AD is te lezen dat Funda van Amsterdam naar Istanbul, ruim 3800km, weet te fietsen ondanks haar dwarslaesie: <http://www.ad.nl/gezond/funda-fietst-met-dwarslaesie-van-amsterdam-naar-istanbul~a92f181a/>

Op youtube zijn meerdere film(pje)s te zien van Funda. Onder andere de volgende twee filmpjes zijn gemaakt naar aanleiding van de dwarslaesie:

- <https://www.youtube.com/watch?v=DHO7W6XMawY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Sf4Roo4HBk4>

www.uitgeverijjurgenmaas.nl: "...Dit boek schetst een helder beeld van hoe het is om bicultureel op te groeien in Nederland, maar vooral van een vrouw die haar eigen lichaam weer moest leren kennen en haar beperkingen overwint."

Op de volgende website is het stuk 'Tegenslag werkt louterend' te lezen, wat gaat over Funda:

<http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/4423081/2016/11/26/Tegenslag-werkt-louterend.dhtml>

Funda is ook te vinden op facebook: <https://www.facebook.com/funda.muide.7/>