

Kees Momma: 'Een reis door het leven van Kees' Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2014. ISBN 9789044627893 ( Autisme/ Coping/ Evenwicht/ ED) Zie ook: <http://webwinkel.uitgeverijprometheus.nl/book/kees-momma>

### **Soort boek/Ziekte/Stijl:**

Www.uitgeverijprometheus.nl : In *Een reis door het leven* van Kees vertelt Kees Momma hoe het is om op te groeien als autist en langzaam steeds meer zelfstandigheid te krijgen.

Momma bracht eerder twee boeken uit. In *En toen verscheen een regenboog* vertelt de auteur op indringende wijze het verhaal van zijn jonge jaren: zijn voortdurende gevecht tegen alles wat hij als bedreigend ervaart, en de moeizame zoektocht naar mogelijkheden om het leven aanvaardbaar en zelfs aangenaam te maken. Zo vormen tekenen en schrijven zijn lust en zijn leven. In *Achter de onzichtbare muur* beschrijft hij opmerkelijke gebeurtenissen en nieuwe uitdagingen in de periode van zijn dertigste tot zijn vijfendertigste levensjaar.

Deze twee titels worden nu eindelijk opnieuw uitgegeven én samengebracht in *Een reis door het leven van Kees*.

In *Een reis door het leven van Kees* vertelt Kees Momma hoe het is om op te groeien als autist en langzaam steeds meer zelfstandigheid te krijgen. Momma bracht eerder twee boeken uit. In *En toen verscheen een regenboog* vertelt de auteur op indringende wijze het verhaal van zijn jonge jaren: zijn voortdurende gevecht tegen alles wat hij als bedreigend ervaart, en de moeizame zoektocht naar mogelijkheden om het leven aanvaardbaar en zelfs aangenaam te maken. Zo vormen tekenen en schrijven zijn lust en zijn leven. In *Achter de onzichtbare muur* beschrijft hij opmerkelijke gebeurtenissen en nieuwe uitdagingen in de periode van zijn dertigste tot zijn vijfendertigste levensjaar. Deze twee titels worden nu eindelijk opnieuw uitgegeven én samengebracht in *Een reis door het leven van Kees*.

Kees Momma (1965) ontdekte op zijn negende dat hij autistisch was toen hij een tv-uitzending over het onderwerp zag. In 1997 maakte Monique Nolte een documentaire over hem, genaamd *Trainman*. In 2014 verscheen het alom bejubelde vervolg *Het beste voor Kees*. Deze documentaire over de worsteling van Mommas ouders om een toekomstperspectief voor hun zoon te realiseren werd anderhalf miljoen keer bekeken in Nederland. Sinds kort is Kees Momma ook columnist voor nrc.next.

### **Recensies/Extra:**

In gesprek met Ivo Nieke: <https://www.youtube.com/watch?v=WfgwBeOToiA>