

Karma Brown (vert. Irene Paridaans): 'Niets te kiezen' Uitgeverij HarperCollins Holland, 2017. ISBN 9789402716405 Zie ook: www.harpercollins.nl en www.karmabrown.com (Zwangerschapsproblemen/ Coping/Emoties/ED/AG) Vert. van *The choices we make*.

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Faction, boek van 336 pagina's waarin Karma Brown op basis van eigen ervaringen en die van haar zus beschrijft hoe Hannah via draagmoederschap van haar vriendin Kate een kind krijgt.

Covertekst: 'Na vele mislukte behandelingen moet Hannah onder ogen zien dat de kans dat ze een kind zal krijgen heel klein is. Haar hart breekt, want al jaren is moeder worden haar grootste droom. Kate, haar beste vriendin heeft twee dochters. Ze ziet hoe Hannah lijdt onder het feit dat dat niet voor haar is weggelegd, maar weet aanvankelijk niet hoe ze haar kan helpen. Tot ze een briljante inval krijgt: als zij nu eens draagmoeder wordt voor Hannah? Een keuze die verregaande gevolgen heeft... Een spannende tijd breekt aan.

Een warme ode aan de kracht van familie en vriendschap.

Over de schrijfster:

Karma Brown is van oorsprong Canadese. Schrijven deed ze als kind al Nu ze opgegroeid is ze een award winnende schrijfster. Haar debuutroman was *Ga niet weg*. Ze schrijft ook artikelen in tijdschriften en ze schrijft over koken.

Inzien:

https://boenda.nl/boenda/image/cb_fragment/9789402751475_h1.pdf

Pag.8: 'Ondanks al die embryo's en een karrenvracht aan goede wil bleek mijn lichaam te zeer beschadigd te zijn door de behandeling om nog zwanger te kunnen worden. Maar mijn zus Jenna had beloofd dat ze een kind voor me zou dragen als dat nodig was, en zonder te aarzelen was dat precies wat ze deed. Met die belofte en een van onze perfecte embryo's maakte Jenna ons door middel van het draagmoederschap in juni 2008 tot ouders.'

Pag.20: 'Ben en ik waren 2190 dagen getrouwd, en bijna elke dag hadden we geprobeerd om zwanger te worden.'

Recensies/Extra:

<http://www.chicklit.nl/boekentips/162051/must-read-niets-te-kiezen-van-karma-brown-win>

<https://www.hebban.nl/recensies/saskia-nobels-over-niets-te-kiezen>

'(...) Hoewel het een fictief verhaal is, is het wel gebaseerd op haar eigen ervaringen en dat merk je aan de manier waarop het verteld wordt, zo prachtig, mooi en lief geschreven. Vanaf het begin zat ik er al helemaal in en kon ik maar moeilijk stoppen met lezen. (..)'