

Coen Verbraak: 'De achterblijvers' Leven met het verlies van een dierbare. Serie: Kijken in de ziel. Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam 2017 ISBN 9789400404243 Zie ook www.thomasrap.nl (Ziekte algemeen/ Rouw / Dood/ PO)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

'Iedereen krijgt in zijn leven te maken met rouw. Maar wat is rouw precies? Hoe rauw kan rouw zijn? Hoe leef je verder na het verlies van een partner, een kind of een andere dierbare? Gaat rouw op een dag over, of kun je je leven lang in verdriet blijven hangen? En is de balans na zoiets uitsluitend negatief, of gloort er zelfs na het diepste donker toch weer licht aan het eind van de tunnel? In het nieuwe televisietweeluik *Kijken in de ziel – De achterblijvers* praat Coen Verbraak met mensen die hebben ervaren hoe het is om iemand te verliezen. *Kijken in de ziel – De achterblijvers* wordt door de NRT uitgezonden in januari 2017. In het gelijknamige boek zijn de complete interviews uit deze serie opgenomen.' Bron: <http://www.debezigebij.nl/> Boek van 240 pagina's.

Over de schrijver:

Coen Verbraak (1965) is televisiemaker en documentairemaker. Voor de serie *Kijken in de ziel* interviewde hij naast deze *achterblijvers* onder andere rechters en wetenschappers. Voor deze serie kreeg hij de Zilveren Nipkowschijf. Hij maakte o.a. documentaires over Guus Hiddink, Jan Wolkers, Freek de Jonge, Sonja Barend, Van Kooten & De Bie, Emile Roemer en Martin Bril. Voor de serie *Kijken in de ziel* ontving hij de

Recensies/Extra:

<http://www.npo.nl/zoeken?utf8=%E2%9C%93&q=Kijken+in+de+ziel+de+achterblijvers>
<https://www.medischcontact.nl/nieuws/boeken-en-films/media-cultuur/kijken-in-de-ziel-de-achterblijvers.htm>