

Jannie Trapman: 'Piloot aan de grond' Uitgeverij Gigaboek Heerhugowaard 2004. ISBN 9085480035. (MCG/verstandelijke beperking/allochtonen/ hulpverleningsrelatie/AG)
Zie ook: www.gigaboek.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Covertekst: 'Alles in dit boek is authentiek; niets is verzonnen. In dit boek becommentarieert Jannie Trapman een recente episode uit de geschiedenis van 2003 (trefwoorden: Irak, vogelpest, gezondheidszorg, Balkenende) met als vertrek- en rustpunt de hulpverleningsrelatie van de schrijfster met Cem, een innemend, onderontwikkeld jongetje; een ideale relatie in een wereld vol machtsvertoon en vervuiling.' Boek van 65 pagina's.

Over de schrijfster:

Jannie (Janneke) Trapman (1946) is sociologe en behaalde daarna een diploma in de gezondheidszorg. Zij werkt als gespecialiseerd verpleegkundige/ gezinsverzorgster. Zie ook: <https://www.linkedin.com/in/janneke-trapman-71593056/>

Recensies/Extra:

<http://www.gigaboek.nl/content/piloot/recensieND040405.htm>

Cem

Wat doe je wanneer je als gespecialiseerde gezinsverzorgster bij een Turkse familie komt? Leren leven met of het opnemen tegen de cultuurverschillen? Jannie Trapman, auteur van *Piloot aan de grond*, heeft het daar moeilijk mee in het gezin van Cem. Cem is een jongetje van zes, maar niet groter dan een forse baby. Cem kan niks, tenminste gemeten naar onze maatstaven. Maar Cem kan Jannie wel troost en rust geven in een koude en angstaanjagende wereld, waar op dat moment de oorlog tegen Irak begint. In het huis van Cem wonen vele moeders, want een Turkse familie is groot. Waar Nederlanders erop vertrouwen dat kinderen zelf in slaap kunnen vallen, zullen Turken dat nooit doen. Jannie moet proberen een eigen plekje voor Cem in die ruimte te creëren. Ook moet ze voorkomen dat ze een verbond sluit met Cems moeder, waarbij zijn vader en zusje worden uitgesloten. Een eerlijk en ontroerend boekje.

Piloot aan de grond

Jannie Trapman. Gigaboek, Heerhugowaard. 65 pag. € 9,50