

Björn Kusters (m.m.v. Mia Kusters en Jolanda Maas): 'Björn Kusters Deel 2' Dit ben ik nu. Stichting Down Syndroom (SDS) 2015. ISBN 9789081612739. Zie ook: [www.downsyndroom.nl](http://www.downsyndroom.nl) ( Syndroom van down/ Verstandelijke beperking/ Evenwicht/ Familieverhoudingen/ Persoonlijke relaties/ ED)

### **Soort boek/Ziekte/Stijl:**

Dit is het tweede boek dat is geschreven door Björn Kusters, in het eerste boek schreef hij ook over hoe hij het ervaart om Down te hebben. In dit boek van 46 pagina's gaat hij daarmee verder en vertelt hij over zijn leven, hobby's puberteit, middelbare school, wat hij daarvan vindt, daarbij denkt. Hij gaat na de lagere school naar de Berkenschutse, een onderwijsexpertisecentrum voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en schrijft over wat hij leert daar. Maar hij vertelt ook over cursussen, zijn hobby's en sporten, al dan niet puber zijn, verliefd zijn, facebook, zijn weekprogramma, toekomstdromen en toekomstplannen. In dit boek geen tekeningen meer ter illustratie, maar foto's die Björn Kusters vaak zelf heeft gemaakt. Met een nawoord van Jolanda Maas en een voorwoord van Regina Lamberts, SDS.

### **Over de schrijver:**

Björn Kusters is in 2015 zestien jaar oud. Zijn vader heet Tom, zijn moeder heet Mia en zijn zus Gwen. Hij heeft het Downsyndroom. Hij kan goed tekenen en heeft een drukke agenda: hij speelt o.a. hockey, zwemt, schrijft, maakt foto's en zit op facebook. Hij wordt begeleid door Jolanda Maas van de Downpoli, een samenwerking van het ORO en het Elkerliek Ziekenhuis in Zuidoost Brabant. Na de basisschool De Diamant gaat hij naar het voortgezet onderwijs in Heeze, een school waar hij zich thuis voelt. Begeleidster Jolanda helpt hem, samen met Björns moeder, om ook dit boek te maken. Het eerste boek heette "deel 1" omdat Björn nog zeker drie boeken wil schrijven over de rest van zijn leven, te beginnen bij het eerste jaar van het middelbaar onderwijs. Dat deel 2 is er nu.

### **Wat viel op:**

Een ontroerend, oprecht boek waarin Björn Kusters schrijft over zijn leven: hoe hij omgaat met verliefd zijn, bijvoorbeeld. Hij licht niet alleen eerlijk gevoelens, onduidelijkheden en wat hij privé (pruvee) vindt toe. Ook vertelt hij welke cursussen hij krijgt, bijvoorbeeld de cursus vriendschap, relaties en sexkwaliteit en zo gaat hij op veel meer activiteiten en zaken die hem bezighouden in. We hopen op deel drie.

### **Citaten:**

Pag.11: 'In de taxibus is het gezellig, nooit ruzie. Er staat muziek aan vanalles wat. Een keer was de chauffeur jarig. We kregen allemaal en zakjes chips.'

Pag.22: 'Pas had ik ook op facebook tegen een meisje gezegd: ik hou van jou, Toen werden mama en papa en gwen boos, gelukkig de hond niet.'

Pag.23: 'ik ben verliefd op  ... ..

Wij hebben verkering, dat hebben we zachtjes tegen elkaar in de oren gezegd. Niemand mag het horen.'

Pag.37 (dromen): ‘Rijbewijs halen ,dat wil ik graag. Mama zegt dat kan niet want jij hebt downsyndroom, maar ik ga gewoon doen pffft‘

Pag.45 (Jolanda): ‘Jij wilt dat ik weer een stukje schrijf achter in dit boek. Net zoals in deel 1. Dat past wel bij jou; jij wilt het altijd graag hetzelfde houden.’

**Recensies/Extra:**

Zie [https://www.youtube.com/watch?v=7h7\\_pFTSwVM](https://www.youtube.com/watch?v=7h7_pFTSwVM) voor beelden van Björns schilderijen van al zijn meesters en juffen van de lagere school.

<http://www.downsyndroom.nl/product/bjorn-kusters-dit-ben-ik-nu-deel-2/>

<https://www.facebook.com/233264293438788/photos/a.247134205385130.51857.233264293438788/902854776479733/?type=1&theater>

<https://www.rtlnieuws.nl/nederland/184000-mensen-sturen-verliefde-bjorn-op-romantisch-diner>

<http://www.downsyndroom.nl/winkel/>