

Evelien de Vlieger/ Katja Holvoet: 'Getekend' Uitgeverij Querido boeken/Slashboeken Amsterdam 2017. ISBN 9789045119977 (Automutilatie/ Suicide/ Psychiatrie/ Lotgenoten/ Coping/ ED/PO/AG)

Zie ook: www.queridojeugdboeken.nl

Katja probeerde een eind te maken aan haar leven en wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar begint een heel ander verhaal. Dit is haar verhaal. Van binnenuit.

Slash-boeken zijn boeken geschreven op basis van het waargebeurde levensverhaal van een bijzondere jongere. De schrijver en de jongere werken samen, de een als 'verteller', de ander als schrijver. Beide namen staan op het omslag, met een grote Slash ertussen.

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Covertekst: 'Katja kan aan niemand uitleggen waarom ze echt niet op bezoek wil bij haar moeder. Ze is nog maar veertien als ze een overdosis pillen slikt en naar de spoedafdeling wordt gebracht. Als ze er een beetje bovenop is hoopt ze voor altijd uit de buurt van haar moeder te kunnen blijven. Maar de jeugdrechter beslist er anders over. Katja loopt weg van huis. Ze vat post bij de deur van een psychiatrisch ziekenhuis, en smeekt om te worden opgenomen, bang dat er anders iets heel ergs zal gebeuren. Evelien De Vlieger is auteur van boeken voor kinderen en jongeren. Voor 'Getekend' sprak ze niet alleen met Katja Holvoet, maar ook met hulpverleners en psychiaters.'

Over de schrijfster

Evelien de Vlieger, zie: <https://eve.liendevlieger.wordpress.com/> : 'Ik schrijf boeken voor kleine en grote kinderen: prentenboeken, informatieve boeken, boeken voor eerste lezers, jeugdromans... Daarnaast vertaal ik ook boeken. Dat is concreet werk waar ik zelf ook van leer. De neus (zie 'Vertalingen') is mijn favoriet. Mijn belangrijkste eigenschap is dat ik twijfel. Bijvoorbeeld aan of ik dit hier wel moet plaatsen.

Katja Holvoet: Niets gevonden.

Leesfragment:

<http://beeld.boekboek.nl/EKEK/p/9789045117812/rea9789045117812.pdf>

Recensies/Extra:

<https://www.queridokinderboeken.nl/thema/slash/>

<https://www.hebban.nl/recensies/lmcmr-over-getekend>

Door [Lmcmr](#): '(...) Haar vader en stiefmoeder hebben haar nog niet gemist, ze heeft wel gemiste oproepen van Lore. Katja wordt opgenomen en slaapt samen met Astrid op een kamer. Direct die eerste avond snijdt Astrid zichzelf te diep en moet er een ambulance aan te pas komen. Wat volgt is een soort dagboek van Katja over het reilen en zeilen op een afdeling binnen een psychiatrisch ziekenhuis. We krijgen als lezer een uniek kijkje in het hoofd van Katja en dat van haar medebewoners. Katja voelt zich niet gewenst door haar ouders, haar moeder is zelf psychisch niet in orde. (...) Ik heb veel respect voor Katja Holvoet, ze geeft Evelien de Vlieger de handvaten haar verhaal te verslaan. Een verhaal dat zeker bij mede-pubers, mede-patiënten en professionals op herkenning kan rekenen.'