

Recensent: Yvonne Vinke

Janine Boes: "Ik draag je bij me, tot ik je weer zie!" Uitgeverij Boekscout, 2017. ISBN 978-94-0223-267-7 (Kanker/ Slokdarmkanker/ Uitzaaingen/ Aftakeling/ Emoties/ Rouw/ PO). Zie ook www.boekscout.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Boek van 122 pagina's waarin Janine schrijft over de slokdarmkanker van haar vader. Janine beschrijft in haar boek de periode vanaf de diagnose slokdarmkanker tot aan een paar maanden na het overlijden van haar vader.

"In de stille nachten schreef Janine onwetend het boek '*Ik draag je bij me tot ik je weer zie!*'. Het is een glashelder verhaal. Ze poogde haar gevoelens, die keiharde werkelijkheid, zo authentiek mogelijk weer te geven in geschreven woorden. Op papier, want dat blijft.

Ze schrijft hoe zij van dichtbij de dood van haar vader heeft moeten ervaren; een zoektocht naar hulp, een vermoeid lichaam dat verlangt naar rust; acceptatie rondom het feit haar vader nooit meer te kunnen zien. Ze voelt zich onbegrepen in haar periode met rouwverwerking, wat niemand in haar ogen überhaupt zou kunnen voelen laat staan begrijpen." - Samenvatting www.boekscout.nl

Over de schrijver:

Janine groeide op in het dorpje Sintjansklooster. Zij heeft een broer, een zus en een broertje. Janine geeft aan dat zij veel energie haalt uit het hardlopen. Ook geeft het opgeschreven hebben van haar diepste gevoelens, geuit in dit boek, haar rust. Een belangrijke zin voor haar is: "In the end everything will be alright, if it's not alright, it's not the end".

"Janine Boes (1989) is een energieke vrouw, die de moed een beetje aan het verliezen was. Ondanks dat is ze een positieve omdenker. Haar geest weet lef en gezond verstand in de juiste dosis te combineren. Ze is een vechter zo blijkt nu, dat was echter met haar vaders kankerproces welvoeglijk anders. Het vechten tegen emotionele gevoelens heeft haar gemaakt tot de persoon die ze nu is. De kankernachtmerrie probeert ze op papier weer te geven. Dit schrijven bevrijdt haar. Ze blikt terug op haar leven tijdens een periode van donkere rouw." – www.boekscout.nl

Wat viel op:

Boek waarin Janine uitgebreid over haar emoties durft te schrijven. De hechte band tussen Janine en haar vader wordt hierdoor goed duidelijk.

Citaten:

Blz. 19: "De maand oktober 2014, een beroerde tijd gaat komen, terwijl ik daar nog geen weet van heb. Mijn vader is moe en valt af, terwijl hij goed eet. Ik ben nu uitwonend, woon samen met mijn lieve zus. Een aantal maanden geleden liep alles juist op rolletjes thuis."

Blz. 52: "Vanaf donderdag eet mijn vader niets meer, geen eetlust, een bakje koffie gaat er nog maar net in. Zelfs de abrikozenpitten blijven achterwege, wat mijn vader tot op de minuut innam. Met de eierwekker in de woonkamer werd het ook zeker niet vergeten. En nu? Geen benul van tijd hebben, zelfs geen tijd meer voor die rot-pitten!

Het zegt allemaal genoeg, mijn vaders wil en uitgeputte lichaam geven beiden tegelijkertijd op.”

Blz. 79-80: “Dat ik je mag aanraken. Hoe je voelt, je voelt zo vreselijk koud, lieverd. Dat weerhoudt me niet, ik kus je zolang als ik kan, lieve papa. Met mijn warme lippen kus ik je voorhoofd. Nog eenmaal je heerlijk ruikende luchtje opdoen. Ik lees mijn afscheidsbrief nog een keertje voor. Gisteren voelde het fijner, pap, toen kon ik naast je zitten op bed, nu lig je in de kist en moet ik staan! Je ziet er mooi uit en wat ruik je toch vreselijk lekker. Je draagt een zelfgemaakt loom armbandje van Fleur, haar gemaakte tekeningen liggen op je buik. Een lipstick kus van Lucy op je voorhoofd, ik plak mijn vuurrode ernaast. Ik vouw mijn brief dubbel, til je handen op en leg hem veilig bij je neer...

Ik betast je gehele lichaam nog eenmaal, van top tot teen zit ik aan je! Ga ik vergeten hoe het voelt om je aan te mogen raken, lieverd? Je stem herken ik nu nog, maar straks, over een tijd, dan?

Fluister stilletjes in je oor: “Ik hou van jou, kom maar in mijn dromen lieverd...””

Recensies/Extra:

Enkele reviews van boekscout:

- 5/5. Een mooi geschreven boek!

- 5/5. Dit boek heeft mij geholpen om de kant van mijn dochter nog beter te begrijpen toen ik zelf kanker had. Bedankt hiervoor Janine

- 5/5. Heel mooi, vlot leesbaar boek. Recht uit het hart geschreven en goed verwoord. Respect voor de openheid van Janine. Ook een diepe buiging voor de manier waarop je de ziekte en het verlies van je vader hebt doorstaan.