

Annie Redder-Grootkarzijn: '5 maart 2012' De dag dat alles anders werd. Uitgeverij Brave New Books, Amsterdam 2015. ISBN 9789402117677 Zie ook: www.bravenewbooks.nl (Kanker/ Borstkanker/ Emoties/ ED)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Brave New Books: 'bij een hard stukje in mijn borst dacht ik niet gelijk aan borstkanker, ook niet na het zoeken op internet, daar hebben ze het over knobbeltjes en andere kenmerken, dus niet gelijk naar de huisarts gegaan. maar nadat ik voelde dat het was gegroeid toch maar heen gegaan. tja en toen begon mijn treinreis wat nog heel lang zal duren. het is heel goed te behandelen en grote kans op genezing is de boodschap. maar wat een onderzoeken en behandelingen. hoe moest dat nu met mijn angst voor naalden? tja die zou ik vast gaan overwinnen. 5 maart 2012 begon mijn treinreis in ziekenhuisland. en omdat ik een echte bewaar en noteermiep ben, ben ik mijn belevenissen allemaal bij gaan houden hoe het mij verging, met de nodige foto's en humor. want dat hield ik er ook in, humor, ik vond dat het mocht, ik had tenslotte kanker. ik hoop hiermee de lezer een beeld te kunnen geven van de reis van een borstkanker patiënt.' Boek van 55 pagina's. Annie stierf in 2016.

Over de schrijfster:

Zie ook: <https://www.memori.nl/gedenkplaats/annie-redder-grootkarzijn/biografie>
Annie Redder-Grootkarzijn (1966-2016) werd geboren in Zwolle. In 2005 ontmoette ze haar partner Johann Redder-Grootkarzijn. Annie en Johann trouwden op 8 augustus 2008. Annie had drie dochters: Cilya , Wendy en Marielle. Ook had ze drie kleinkinderen: Faylinn, Daan en Noud . De laatste woonplaats van Annie was Coevorden. Zie ook: <https://www.facebook.com/johannenannie.reddergrootkarzijn>

Recensies/Extra:

<https://www.facebook.com/johannenannie.reddergrootkarzijn>
<https://www.memori.nl/gedenkplaats/annie-redder-grootkarzijn/>