

Steffie van den Oord: 'Eeuwelingen' Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland. Uitgeverij Atlas/Contact, eerste druk 2002 vijftiende druk 2017 ISBN 9789046706138 Zie ook: www.atlascontact.nl (Ouderenzorg/ Informatief/ Lotgenoten /AG/PO)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Coverttekst: 'Ze overleefden de Spaanse griep, de crisisjaren en twee wereldoorlogen en ze zagen hun leven radicaal veranderen met de komst van de koelkast, de auto of zelfs elektriciteit. Sommigen beleefden de kroning van Wilhelmina in 1898. De wereld om hen heen veranderde, maar zij bleven 'gewoon doorademen'. Op hoge leeftijd waren ze misschien wel levenslustiger dan ooit. Is hun kalmte en vastberaden optimisme het recept om honderd te worden?

Eeuwelingen is een reeks portretten van mensen die aan het begin van deze eeuw honderd of nog ouder waren. Aan de hand van tweeëntwintig persoonlijke geschiedenissen wordt het beeld geschetst van de twintigste eeuw.' Boek van 303 pagina's

Over de schrijver:

Steffie van den Oord (1970) is schrijver en journalist. Zie ook SteffievandenOord.nl.

Recensies/Extra:

'Van een ongewoon hoog niveau.' NRC-Handelsblad

'Er zijn van die boeken die je verplicht zou willen stellen, omdat ze lezen als een trein en tegelijk een schat aan cultuurhistorische informatie bevatten.' Algemeen Dagblad.

'Er staan heel wat behartigenswaardige uitspraken in dit boek.' Biblion
<https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/5940/eeuwelingen-levensverhalen-van-honderdjarigen-in-nederland-door-steffie-van-den-oord.html>