

Liesbeth Labeur: 'Een lamp voor mijn voet' Uitgeverij Cossee/Mozaïek Amsterdam/Utrecht 2017. ISBN 9789023996972. Zie ook: www.cossee.com en www.uitgeverijmozaiek.nl (Geestelijke gezondheidszorg/Seksueel Misbruik/Coping/ED/AG)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

In dit boek van 200 pagina's schreef en tekende Liesbeth Labeur uit Middelburg een roman over Neeltje, een gereformeerd meisje dat door haar vader wordt misbruikt. <http://zeelandboeken.pzc.nl/?p=21631> 'We zouden Neeltje tekort doen, als ze één op één op mijn eigen leven gelegd zou worden. Wat misbruik betreft hoeven mensen zich over mij geen zorgen te maken. Maar ik blijf in het verhaal wel dicht bij mezelf.'

www.uitgeverijmozaiek.nl: 'Neeltje verlaat na haar middelbare school het eiland, op zoek naar een toekomst als kunstenaar in de stad. Haar wereldbeeld, tot dan gevoed met woorden uit psalmen en enige gezangen, kan ze niet vasthouden. Daarmee verdwijnt alle houvast. Het plotselinge overlijden van een zusje confronteert haar echter opnieuw met de dood en de woorden van weleer. Tuimelt Neeltje opnieuw in die turbulente wereld tussen werkelijkheid en fantasie of weet ze zich, ouder geworden, staande te houden? Een lamp voor mijn voet is een verhaal dat even wonderlijk eindigt als begint.' Boek van 200 pagina's

Over de schrijfster:

De Middelburgse kunstenares Liesbeth Labeur (1975) groeide op in een gereformeerd gezin iets dat in haar boeken terug te vinden is. De titel van dit boek verraadt dat ook: 'Een lamp voor mijn voet', is ontleend aan Psalm 119: 'Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren'.

Citaat:

Pag.63: De catechisatieles leek nu al uren te duren. Eigenlijk was de dominee nu een beetje aan het preken, zoals zondags. 'Zijt met de ootmoedigheid bekleed, jongelui. Want God wederstaat de hovaardigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Ootmoed is die deugd, dat men kleine gedachten van zichzelf heeft en een diep besef van eigen onwaardigheid. Het leert ons, laag voor de hoge God, diep voor de HEERE te bukken, om in afhankelijkheid, het van Zijn genade alleen te verwachten.'

Recensies/Extra:

<https://www.visdief.nl/recensie-lamp-voor-mijn-voet-liesbeth-labeur/>

<http://zeelandboeken.pzc.nl/?p=21631>

https://www.bol.com/nl/p/een-lamp-voor-mijn-voet/9200000072171832/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=een%20lam&originalSearchContext=media_all&originalSection=partnerprogramma&Referrer=ADVNLPPcefeb800cbbf9297009ad8food000033087