

Arnold N. Dekker: 'Van God los!' Door kanker. Een waargebeurd verhaal over een man die knokt voor zijn leven en grensoverschrijdend te keer gaat. Uitgeverij Boekengilde, 2016. ISBN 9789463230186 ( Kanker/ Lymfeklierkanker/Melanoom/ Psychosen/Alternatief/ Emoties/ ED) Zie ook: [www.boekhandeldekker.nl](http://www.boekhandeldekker.nl)

### **Soort boek/Ziekte/Stijl:**

*'Op 4 september kreeg ik de zwaarst mogelijke uitslag voor mijn kiezen'*

In dit boek schrijft Arnold Dekker over de periode van 2013 tot en met 2015 waarin bij hem Lymfeklierkanker werd gediagnosticeerd en behandeld. Daarnaast kreeg hij 2 psychosen. Hij licht toe wat dat met hem, gevoelsmens, deed, welke activiteiten hij heeft ondernomen, en hoe dat voor zijn gezin was. Hij beschrijft hoe hij bij de Hindoestaanse godenleer steun vond, in psychosen raakte en zijn gezin hem kwijtraakte. Maar ook hoe het hem lukte uit de psychosen te komen: de eerste met hulp van familie en vrienden, maar in 2015 met een opname bij de GGZ te Heiloo. Boek zonder paginering geïllustreerd met kleurenfoto's.

### **Over de schrijver:**

Arnold Dekker (1964) is getrouwd en heeft twee grote kinderen. Hij woont in Egmond aan zee. Arnold is een gevoelsmens, doet alles met enthousiasme, pakt veel aan, maar kan zo ergens de stekker uittrekken. Hij werkte binnen vele banen. In 2013 werd bij hem lymfeklierkanker geconstateerd. Over die periode waarbinnen hij ook twee psychosen kreeg, schrijft hij in dit boek. Hij houdt onder andere van sporten, muziek maken en motorrijden.

### **Wat viel op:**

Hoe Arnold steun vond bij de Hindoestaanse godsdienstleer. Hoe zijn familie hem toch weer kan bereiken.

### **Citaten:**

*'Ik geloof dat er meer is tussen hemel en aarde. Toeval bestaat niet vanuit mijn filosofie*

*'Ik heb haast, want ik loop met kanker in mijn lijf, en daar wil ik vanaf.'*

*'Als Vis ben ik zeer gevoelig en kijk ik tijdens mijn contact met andere mensen voortdurend naar hun lichaamstaal.'*

*'Alles boorde ik aan, om van die kanker af te komen. En alles moest daarvoor wijken. Ook mijn gezin helaas.'*

*""Pap, we zijn je kwijtgeraakt, je bent onze vader niet meer, kom terug op aarde.""*

*'Dit verslag is geschreven in een vlaag van enthousiasme, ik wou mijn verhaal kwijt om een periode af te kunnen sluiten.'*

### **Recensies/Extra:**

<http://www.rodinl.nl/widgets/1695-egmond/nieuws/1320023-van-god-los-door-kanker>

<http://www.rodinl/widgets/1695-egmond/nieuws/1327737-saamhorigheid-en-respect-gaan-hand-in-hand>

<https://www.facebook.com/boekhandeldekker/posts/999641623407127>