

Hugo Verkley: 'Straatgeheimen' Verhalen van dak-en thuislozen. Uitgeverij Brave New Books, 2014. ISBN 9789402114027 Zie ook: www.hugoverkey.nl (Geestelijke gezondheidszorg/ Coping/PO) Zie ook: www.bravenewbooks.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Coverttekst: 'Waar Wijnand ook gaat, Albert volgt. 'We moeten elkaar ondersteunen. We zijn zwerfsterren. Kometen. Die ook ronddwalen in het heelal. Je hebt slakken met een huis en slakken zonder huis. Naaktslakken. Wij zijn naaktslakken.'

In dit boek staan zestien verhalen van dak- en thuislozen in Utrecht. Foto's, tekeningen en gedichten geven een persoonlijke inkijk in het vaak bijzondere leven van deze mensen. Mooie mensen, allen met een ander uniek verhaal. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan *Straatnieuws Utrecht*. Boek van 133 pagina's.

Over de schrijver:

Coverttekst: 'Hugo Verkley (1985) studeerde journalistiek en antropologie. Hij schrijft voor diverse kranten en tijdschriften, waaronder Algemeen Dagblad en Straatnieuws Utrecht. In 2012 publiceerde hij het boek *Estamos bien en el refugio Los 33 - de nasleep van de Chileense mijnramp*.' Zie ook: <http://www.hugoverkley.nl/over-hugo/>

Recensies/Extra:

Cover tekst: Joris Linssen: 'Oprechte interesse, daar staat of valt elk goed interview mee. Maar ook elk goed gesprek. En eigenlijk elk wezenlijk contact tussen mensen. De verhalen in dit boek ademen oprechte interesse. Van Hugo. Interesse in andere mensen met andere levens. En dat is hartverwarmend. Je gaat daardoor een beetje houden van de hoofdpersonen in dit fijne boek. En dat is een mooi begin...'

<http://maartendessing.blogspot.nl/2015/04/interview-hugo-verkley-over-zijn-brave.html>

<http://www.hugoverkley.nl/boeken/straatgeheimen/>