

Mirande van Reenen: 'Tobnie' Mijn leven met ADHD. Uitgeverij Boekscout, Soest 2017. ISBN 9789402240771 ( ADHD/Informatief/ Acceptatie/ED) Zie ook: [www.boekscout.nl](http://www.boekscout.nl)

**Soort boek/Ziekte/Stijl:**

Covertekst: 'Mirande van Reenen slaat zich nu bijna 50 jaar met adhd door het leven. In dit biografische boekje doet ze zelf verslag, al heeft ze het gevoel dat ze aan een blinde probeert uit te leggen hoe de kleur geel eruit ziet. Hoe 'het werkt' in haar hoofd, wat het doet met haar gezin en relaties, hoe de omgeving ermee kan worstelen. De deskundigen, de regels en instanties. De problemen om een geschikt baantje te vinden. Maar ook over de hilarische misverstanden, het verdwalen ondanks de navigatieapparatuur in de auto en de komische situaties waarin Mirande geregeld verzeild raakt.'

Haar directe familie komt eveneens aan het woord – want ook die hebben meer dan het nodige meegemaakt.' Boek van 202 pagina's.

**Over de schrijfster:**

Boekscout.nl: Mirande van Reenen (1969) begon aan vele opleidingen, de meeste in de zorg, geniet van haar relatie met de standvastige Jan, heeft drie prachtige dochters, een hond, drie kippen, een druk huishouden en slaat zich door haar leven met ADHD. Een verhaal van vallen en steeds weer opstaan, met een lach en een traan.'

**Recensies/Extra:**

<https://www.schrijvenonline.org/boekpresentatie/mirande-van-reenen-tobnie-mijn-leven-met-adhd>

<https://nl.linkedin.com/pulse/achterflaptekst-tobnie-mijn-leven-met-adhd-mirande-van-reenen>

<https://www.facebook.com/events/181059702438346/>