

Cornelia van Lierop: 'Glijmiddel' Uitgeverij Overamstel, Amsterdam 2016. ISBN 9789492159359 (Menopauze/ Emoties/ Humor/ Praktische problemen/ ED/AG) Zie ook: <https://www.overamsteluitgevers.nl/>

### **Soort boek/Ziekte/Stijl:**

Covertekst: 'Dames! Meisjes! Juffrouwen en maagden!

Laat Cornelia van Lierop u vertellen over de tijden van de Grote Droogte, de zweetaanvallen, de kilo's die er aan- en afvliegen, de dieptes en laagtes van het spelpatroon in de bedstee, het gevoel dat de wereld terminaal om zeep is vanwege een leger hormonen dat de aftocht blaast, de schandalige en diep vernederende belichting in de meeste pashokjes der kledingzaken, de godin in u en hoe ze triomfeert ... Laat haar bovenal vertellen wat 'helen' zou kunnen betekenen wanneer de jaren zo aantikken bij ieder van u dat de wereld u in de steek lijkt te laten.

Heren! Jongens! Jongemannen en verdoken maagden!

Laat Cornelia van Lierop u duidelijk maken wat het betekent een vrouw te zijn in de overgang, wat niet noodzakelijk wil zeggen dat ze zich richting nooduitgang begeeft, laat u door haar inwijden over de geheimen der geheimen, inderdaad: net dat wat niemand van u noodzakelijk wenst te weten, maar waar ieder van u nieuwsgierig naar is, laat u entertainen met verhalen die ja hoor; ook venten mogen smaken.

Cornelia van Lierop kijkt diep in de ogen van de draak geheten Menopauze. Onversaagd gaat ze het monster te lijf met humor, wijsheid en zelfrelativering. Fleur van Groningen illustreert op haar onnavolgbare wijze met jawel: humor, wijsheid en zelfrelativering.'

### **Over de schrijfster:**

Cornelia van Lierop (1963) is de zangeres en coproducer van onder anderen *Lords Of Acid* en *Praga Khan* die door het Britse muziekmagazine NME tot 'Queen of New Beat' werd gekroond. Zie ook: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikkie\\_Van\\_Lierop](https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikkie_Van_Lierop)

### **Recensies/Extra:**

<http://www.humo.be/humo-archief/366367/cornelia-van-lierop-over-menopauze-penopauze-en-glijmiddel-als-sm-meesteres-was-ik-een-natuurtaent>

Bol.com, Fredy Blom: 'Haar persoonlijke ervaringen met de hormonale veranderingen in haar lijf worden door de schrijfster in dit mooi uitgevoerde boekje op onnavolgbare wijze uitvergroet en van commentaar voorzien. Een opvlieger in de supermarkt of de opera, de worsteling met te nauwe kleding in een pashokje, een waxsessie en het bedleven, nergens worden doekjes om gewonden. Eens te meer in de relativerende hoek getrokken door de wat voor de hand liggende illustraties. Allemaal wat overtrokken, waardoor de (denkelijk) beoogde bemoediging uitblijft. De schrijfster propageert geen hormonaal ingrijpende middelen, maakt onderscheid tussen medicament en medicijn. Zijzelf vindt uiteindelijk baat bij een sjamanistische rite, waarbij het gif van een groene klimkikker toegediend wordt als detox, met als gevolg een enorme catharsis. Hoewel zij daarna van veel klachten af is, propageert zij het middel niet als panacee (glijmiddel?) voor alle kwalen; iedere vrouw moet zelf op zoek naar wat voor haar goed is. De titel geeft de open mind aan waarmee zij de materie vorm geeft, maar dekt niet de lading. Gebonden uitgave in klein, vierkant formaat; normale druk.'