

Eddy Hekman, Alasam Samarie: 'Een coupé verder... Over het drama van Baflo, wat eraan voorafging en wat erop volgde. Uitgeverij Passage, Groningen 2017. ISBN 9789054523390 (Psychiatrie/ Medicijngebruik/ Dood/ Rouw/ Systeemdwang/ ED/PO) Zie ook: www.uitgeverijpassage.nl

Beschrijving:

Epiloog: *'Het blijft voorlopig een zoektocht naar evenwicht vinden tussen loyaal zijn aan Renske, het moment vinden voor het 'loslaten' van Samarie en ons eigen leven.'*

Boek van 168 pagina's met een dialoog tussen dader en nabestaande, Alasam Samarie, vriend van dochter Renske een uitgedeede asielzoeker en haar vader Eddy Hekman. Samarie doodde onder invloed van medicijngebruik zijn vriendin, de dag nadat hij had gehoord dat hij geen verblijfsvergunning kreeg, ook niet op medische gronden. Met inleiding van rechtbankjournalist Rob Zijlstra van het Dagblad van het Noorden.

Covertekst: 'Baflo, 13 april 2011: Een man slaat zijn vriendin Renske dood en vermoordt vervolgens ook nog eens een politieagent.

Dit boek is het opmerkelijk genuanceerde verhaal van de vader van Renske. Hij hield bij wat er na die dramatische dag allemaal gebeurde. De vader ondersteunt de man die zijn dochter doodde en legt een relatie tussen het gebeurde en het gebruik van antidepressiva en een frustrerende asielprocedure. Het betreffende middel paroxetine kan, zo is ook in andere gevallen gebleken, leiden tot oncontroleerbaar gedrag, zelfmoord en agressie. Dit boek bevat naast het verhaal van de vader ook de brieven die dader Alasam Samarie vanuit de gevangenis schreef, brieven die getuigen van medeleven en heel veel spijt. De titel *Een coupé verder...* refereert aan de toevallig ontmoeting die Renske en Samarie ooit in de trein hadden.'

Over de schrijvers:

Eddy Hekman (63) is klinisch psycholoog en woont met zijn vrouw in 't Zandt, provincie Groningen. Renske is hun dochter die op een ongelukkige manier gedood werd door haar vriend Samarie. Daarnaast hebben zij twee zonen. In de afgelopen 6 jaar hebben Eddy en Lieuwkje Hekman Samarie elke maand in de gevangenis in Zwolle bezocht. Hun zonen staan achter de handelswijze van hun ouders. Tijdens een van die ontmoetingen ontstond het plan om dit boek te schrijven.

<https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/09/steun-aan-de-moordenaar-van-je-dochter-8041684-a1553891> „Ik heb dit boek ook geschreven omdat ik wil dat er meer aandacht komt voor de bijwerkingen van deze medicijnen. Ik wil dat mensen goed nadenken voordat ze met antidepressiva beginnen, dat ze alternatieven zoals therapie overwegen, en dat ze goed gescreend worden bij het op- en afbouwen van de medicatie.”

Alasam Samarie is een vluchteling die momenteel vast zit in Veldzicht in Balkbrug, tussen Zwolle en Hoogeveen, waar hij overdag werkt als lasser en waar hij wacht op overplaatsing naar de tbs-kliniek. Met de ouders van zijn vriendin was hij bezig om Samarie alsnog aan een verblijfsvergunning te helpen. Die kreeg hij niet, ook niet op medische gronden. Hij was kind aan huis bij de ouders van zijn vriendin Renske die hij op 13 april 2011, de dag nadat hij dit bericht had gekregen, onder invloed van verkeerd medicijngebruik (paroxetine) doodde.

Extra:

<https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/09/steun-aan-de-moordenaar-van-je-dochter-8041684-a1553891>

<http://www.rtvnoord.nl/nieuws/176517/Boek-over-drama-van-Baflo-Ik-begon-te-slaan-slaan-en-slaan>

<http://www.rtvnoord.nl/nieuws/161761/Terugblik-de-gebeurtenissen-van-de-zaak-Baflo>

<http://www.zinwijzer.nl/een-coupe-verder-eddy-hekman/>

<http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/372174>